



BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN!

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU

özel

sayı 1982
10 TL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ / MARKSİST LENİNİST MERKEZİ YAYIN ORGANI

İşkence ve İdam da Faşist Cuntayı Çöküşten Kurtaramayacaktır!

İşçiler, kafa ve kol emekçileri, yoldaşlar,
Çeşitli milliyetlerden Türk, Kürt ve tüm Tür-
kiye halkı !

12 Eylül askeri-faşist cuntası kan ve ölüm ku-
suyor....

İşkence tezgâhları harıl harıl çalışıyor.....

İşkenceci ve ırz düşmanı namussuzlar iş başın-
da !

Vahşet ve zulüm bütün iğrençliğiyle devam edi-
yor...

İŞKENCE VE İDAM...

Yıllardan beri süregelen işkenve ve zulüm 12
Eylül faşist cuntasıyla birlikte daha da azgınla-
şarak devam etmektedir. Devrimciler, yurt sever-
ler ve komünistler işkence tezgâhlarında aylar
süren işkenceler sonucu sakat bırakılmakta ve on-
larcası da öldürülmektedir. Bununla da yetinmemek-
te yüzlerce kadının ve kızın ırzına geçilmektedir.

(Devamı 2., Sahifede)

Belgelerle işkence!

İŞKENCELERDEKİ DEVRİMCİLER ANLATIYOR...

"I.Şubeye getirildiğimde gözlerim bağlanarak
göz altında başkalarının da bulunduğu bir odaya
kondum. 2 saat kadar ellerim duvara dayalı olarak
bekledikten sonra, bir başka odaya alındım. Bura-
da sorguya başlandı. On kişi kadar vardı. Her bi-
ri bir yandan bağıyor... Soru soruyor... küfre-
diyor, tekme ve yumruk atıyorlardı. Arkadan biri
bana yapışarak terbiyesiz davranışta bulundu. On-
lara suçsuz olduğumu, hiç birşeyle ilgim olmadığını
belirtmeme rağmen "senin sonun geldi. Her şeyi
biliyoruz, devrimciliğin bitti. Buradan sağ çıka-
mazsın ! Kurtulman için konuş ! Elimizdesin, kim-
se bilmiyor.

(Devamı 3. Sahifededir)

Bir Direnişin Öğrettikleri !

YAŞASIN DAVUTPAŞA CEZAEVİNDEKİ KOMÜNİSTLERİN VE DEVRİMCİLERİN ŞANLI DİRENİŞİ...!

Komprador burjuvazi ve toprak ağalarının Türki-
ye'de hakim sınıfları oluşturdukları ve uyguladık-
ları baskı zulüm ve sömürünün bir bütün olarak a-
dının faşizm olduğu ve buna karşı insanlığın kur-
tuluşunun nihai hedefi doğrultusunda sonuna kadar
devrimci tek sınıf olan proletaryanın öncüsü komü-
nistler ve çeşitli ezilen sınıflara mensup devrim-
cilerin baş vuracağı tek yöntemin hayatın her ala-
nında Komprador Patron-Ağa Devleti'ne karşı savaş
olduğu gerçeği özellikle son 15 yıl içerisinde da-
ha da somutlaşıp hayata geçirilerek sürdürülmekte,
Halk Demokrasisi ve Bağımsızlık Mücadelemiz yüksel-
mektedir. Halkımızın yer yer komünistlerin önder-
liğinde ülke genelinde yürüttüğü halk demokrasisi
ve bağımsızlık mücadelesi her türlü saldırıya, fa-
şist baskı ve zulme karşı sürmektedir.

Komünistlerin mücadeleyi, savaşı sürdürdüğü en
önemli alanlardan birisi de hakim sınıfların eli-
ne geçtikten sonra mücadelenin sürdüğü işkenceha-

(Devamı 4. Sahifededir.)

Kahrolsun
faşist
cunta



BÖLGEMİZDEN HABERLER!

• TÜRKİYE PROLETERYASI VE EMEKÇİ HALKININ KO-
MÜNİST ÖNDERİ İ.KAYPAKKAYA YOLDAŞI ÖLÜMÜNÜN 8.
YILINDA ANDIK.

• CİHAN ÇELEBİ YOLDAŞ MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR....!

• İSTANBUL-İÇMELER MAHALLESİNDE FAŞİST BASKILAR
SÜRÜYOR...

• İSTANBUL CEVİZLİ TEKEL'DEKİ FAŞİST BASKILAR TE-
KEL İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİNİ ENGELLEYEMİYECEKTİR.

• KARTAL, CEVİZLİ, MALTEPE CİVARINDAKİ FABRİKA
İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ YÜKSELİYOR

(Devamı 6. Sahifede)

İŞKENCE ve CEZAEVİNDEKİ YOL- DAŞLARIMIZ İÇİN AÇILAN YAR- DIM KAMPANYASINA KATILALIM!

Sömürü ve azgınlaşan terörün acısını iliklerin-
de hisseden Türkiye'nin çeşitli milliyetlerinden,
İşçiler, Köylüler,
Dar ve Sabit gelirliler,
Yoldaşlar...!

Çeşitli milliyetlerden işçi sınıfının öncü ve
örgütlü müfrezesi ve bütün halkın önderi, Partimiz
TKP/ML; Türkiye ve Yurt Dışında cezaevi ve işken-
cehanelerdeki yoldaşlarımıza YARDIM KAMPANYASI aç-
mış bulunmaktadır. Bölgemizde de bu yardım kampan-
yası devam etmektedir.

(Devamı 7. Sahifededir)

Gözü dönmüş, halk düşmanı, emperyalizmin uşağı faşist caniler arama-tarama ve operasyonlarla halka gözdağı vermekte ve köyleri basarak köylüleri köy meydanlarında akıllalmaz işkencelere maruz bırakmaktadır.

Bu uşak caniler çaresizlik içinde kıvranarak işkenceyle amaçlarına ulaşmak istemektedirler. Bunlar işkenceyle de elde edemediklerini idamlarla elde etmeye çalışmaktadırlar. Bir kısım halk çocuklarını idam etmekte ve binlercesine de yeni yeni idam cezası vermektedirler.

Ama beyhude...! Bu çaresizlik, bu zulüm, bu barbarlık ve bu vahşet de sökmeyecektir.

Faşizm; emperyalizme bağımlı ve onların uşağı komprador patronların ve toprak ağalarının vahşice ve insanlık dışı diktatörlüğüdür. 12 Eylül faşist diktatörlüğü de bunun en ZALİMCESİDİR !..

12 Eylül faşist diktatörlüğü, en zalimce diktatörlüktür. Çünkü o, gözaltı (sorgulama) süresini üç aya çıkartarak bu üç ay boyunca gözaltındaki sıradan vatandaşa işlemedikleri suçu onlara söyletirmek için en canice işkence yapmaktadır. Bu 90 günlük sorgu süresince bir kısım yapılan işkence sonucu ömürboyu sakat kalmakta, bir kısım ruhi olarak çökertilmekte ve bir kısım da "intihar etti" süsüyle işkenceyle öldürülmektedir.

12 Eylül faşist diktatörlüğü en vahşihane diktatörlüktür. Çünkü o en aşağılık ve en sadistce işkence yapmaktadır. Ceryan verme, falaka, cop sokma, ellerinden ve bacaklarından başüstü ve baş altı askıya alma, genç kızların ve kadınların ırzına geçme, su dolu hücrelerin içinde saatlerce bekletme, kocasının karşısında karısını çırılçıplak soyarak tecavüz etme vb. bütün bunlar "demokrasiyi kurtaracağım" diye iş başına gelen generaller cuntasının halka ve sıradan vatandaşa uyguladığı en aşağılık ve en barbarca işkencelerdir.

12 Eylül faşist diktatörlüğü en aşağılık ve en anti-demokratik diktatörlüktür: Çünkü o, bir kasap misali, koyun keser gibi ele geçen tüm ilerici ve devrimcilere yıllarca ceza kesmektedir. "Demokrasiyi getireceğim" diyen bu cunta, bir iki celsede yüzlerce devrimciye hiç bir delil, hiç bir tanık yokken onlarca yıl ceza verebilmektedir. Ve bununla da yetinmemekte, binlere varan idam cezası vermektedir. TC tarihinde görülmemiş sayıda idam verilmektedir. Bunlar Hitler misali prasa keser gibi insan başı kesmeye ant içmişlerdir. Faşist-Hitler diktatörlüğü de onbinlerce suçsuz insanı Nazi kamplarında ve idam sehpalarında katletmişiydi?..

12 Eylül askeri faşist diktatörlüğü arama-tarama ve operasyon demektir. Çünkü o: Yoksul ve dar gelirli emekçi halkın oturduğu yöreler başta olmak üzere tüm gecekonduvara, mahalle ve evlere geceyarınları, sabaha karşı operasyonlar düzenlemekte ve çilekeş halkımıza rahat yüzü vermemektedir. Arama-taramalarda halka dayak atılmakta, evleri talan edilmekte ve suçsuz insanlar geceyarınları evlerinden alınarak bilinmeyen yerlerde aylarca sorguya çekilmektedirler.

Ama nafile !... Bu zulüm, bu işkence ve bu operasyonlar da sökmeyecektir...!

ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERDEN ÇİLEKEŞ VE YOKSUL KÜRT-TÜRK VE TÜM HALKIMIZ...!

Faşist cunta öylesine acımasız ve zalimce saldırıyordu, demokrasinin kırıntısı bile kalmadı. İşçi sınıfı ve geniş halk yığınlarının yüzlerce şehidin kanıyla kazandığı demokratik hak ve özgürlükler bir anda yerle bir edildi. İşçilerin toplu sözleşme ve grev hakları yasaklandı. Kıdem tazminatları sınırlandı. Sendikal haklar gasp edildi. Demokratik dernekler kapatıldı. Toplanma ve gösteri özgürlüğü yok edildi. Bunlarla yetinilmedi... Dar ve sabit gelirli yaşayamaz hale getirildi. Küçük ve orta işletmeler iflasa sürüklendi. Onbinlere varan küçük işletmeler iflâs bayrağını göndere çekti. Bunlarla da yetinilmedi... Son gelen zamlarla dar gelirli ve zaten yaşayamaz durumda olan emekçi halk iyice sefilleşti. Halkın en temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olan şeker, tütün, gaz, sigaraya zam yapıldı.

Faşist cunta öylesine acımasız ve öylesine zalimce ki...! O bunlarla da yetinemezdi...! 90 günlük gözaltı süresi sorgusuz-süalsiz arama, tarama,

cezaevlerinde en aşağılık işkence ve barbarlık ve akıl almaz psikolojik vahşeti uygulattı.

İşkenceler öylesine sistemli sapılıyor ki, 90 günlük sorgulamada yapılan işkenceler yetmiyormuş gibi, bir de cezaevlerinde işkenceler yapılıyor. Devrimciler ve yurtseverler gece geç saatlerde koğuşlardan alınıp "bilinmeyen" yerlere götürülüyor ve günlerce tekrar işkence yapılıyor. Faşist cunta bununla da yetinmiyor... O, cezaevindeki tutuklu ve hükümlüleri alıp tekrar I. Şubede işkenceye çekiyor. Ve buna cezaevi yönetimi hiç ses çıkarmıyor. Ve çıkaramazda. Çünkü cezaevi yönetimi ve I. Şube işbirliği halinde çalışıyor.

Faşist cunta bununla da yetinmiyor... Cezaevi yetkilileri ziyaret günlerini 15 güne ve hatta bazen işlerine geldimi bir aya çıkartarak yurtsever, demokrat ve komünist yoldaşları aileleriyle de götürürmekte güçlükler çıkarıyorlar. İşkence bununla da bitmiyor; faşist yöneticiler cezaevlerine yiyecek de sokmuyorlar.

İşkence ve yıldırma harekâtı öylesine acımasız ki, tutukluların en tabii hakkı olan avukatlarıyla görüşme hakkı kısıtlanıyor ve bu hakkın önüne bir sürü engel çıkartılıyor. İşkencehanelerde direnişin destanını kanlarıyla yazan yurtseverlere, devrimcilere ve komünistlere uygulanan ub işkenceler en insanlık dışı ve en sadistce değil de nedir?

Radio ve televizyonlarda nutuk atan generaller cuntası ve faşist Evren "paşa" (!) Bumudur demok-rasi? Bumudur, "Türkiye'de işkence yapılmıyor" iddiası? Bumudur paşababanız ABD emperyalizmi ve sizin halka mübah gördüğünüz? Bumudur halkın "dostluğu"?

KARDEŞLER, YOLDAŞLAR

Hayır, bin kere hayır !...

Bunlar ne halkın dostu ve nede "demokrasinin" koruyucu ve kollayıcıları olamazlar. Bunlar olsa olsa, ancak halkın düşmanı olabilirler. Zaten faşist darbe de başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalistlerin ve uşaklarının işbirliğiyle hazırlanmadımı?

Bugün parababaları, kompradorlar, toprak ağaları, tefeciler, büyük banker ve büyük iş sahipleri neden cuntanın şakşakcılığını yapıyor? Çünkü bu faşist cunta onların çıkarını koruyor kolluyor da ondan!... Onların saltanatlarını sağlamlaştırıyor da ondan...! Kodamanların parababalarını denetleyen ve koruyan bu generaller cuntasının başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin haklarını savunması mümkünmüdür?

Hayır, bin kere hayır!...

İşçi sınıfının bütün haklarını gasbeden, halkı yoksulluk ve sefalete iten, yüzbinlerce işçinin sokakta aç ve sefil sürünmesine göz yuman, faşist cunta sizin dostunuz olamaz!...

Dostunuz olamaz! Çünkü, yüzbinlerce çocuğunuzu hapsettiren ve onlara hapiste bile rahat yüzü vermeyen faşist cunta sizin dostunuz olamaz!

Dostunuz olamaz, çünkü, binlere varan çocuklarınıza, kızlarınıza idam cezası veren ve binlere varan sayıda da ömür boyu hapis cezası veren bu faşist cunta dostunuz olamaz!

Dostunuz olamaz, çünkü, oğullarınıza, kızlarınıza cop soka, kızlarınızın ırzına geçen, kocasının yanında karısının ırzına geçen bu namussuzlar cuntası dostunuz olamaz!

Sözümüz size ey!

İŞÇİLER, KÖYLÜLER, ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERDEN BÜTÜN HALKIMIZ!

Oğullarınız, kızlarınız ve halk evlâtları, devrimciler, komünistler işkencelerde faşizme karşı direnişin destanını kanlarıyla yazıyorlar!!!

İşkencehanelerde direniyorlar... Cezaevlerinde devrimci onurun bayrağını yükseltiyorlar. Faşizmin baskı, sindirme ve ezme politikasına karşı canları, kanları pahasına mücadele ediyor... Elde ettikleri hakları sonuna kadar elde tutmaya çalışıyorlar.

Onlar Davutpaşa cezaevinde, Sulta Ahmet cezaevinde ve daha nice cezaevinde komünist kararlılığın en yüce örneğini en acımasız işkenceler son-

cu elde ediyorlar!

Onların açlık grevi ve direnişlerini destekleyin! Onların aileleri, yakınları olarak birleşin! Onlarla haberleşin! Onların açlık grevi ve direnişlerine fiilen dışarıda katılın!

Oğullarınızın, kızlarınızın ve bütün devrimcilerin mücadelesinin başarıya ulaşabilmesinin yolu sizin de bu mücadeleyi dışarıda desteklemenize bağlıdır.

Kardeşler, yoksul Kürt köylüleri başta olmak üzere bütün emekçi köylüler köy meydanlarında meydan dayasına çekilmektedir. Doğu'da yapılan "operasyonlarda" her köylüden mutlaka bir silah getirmesi istenmektedir. Bunu getirmeyen köylüler meydan dayasına çekilmekte ve onlara gidin satın alın, getirin denmekte ve bunu yapamayan köylülerde günlerce işkenceye çekilmektedir.

Emekçi halkımız, özellikle de doğu'da yapılan bu tür "operasyonları" teşhir edin. Birleşin. İşbirliği yapın! Bu halk düşmanı faşist cunta sizin ezici çoğunluğunuz karşısında ezilip gidecektir. Bunu ezip geçmenin yolu da birlik ve mücadeleden geçer.

EY! FAŞİST GENERALLER CUNTASI,

EY! İŞKENCECI VE IRZ DÜŞMANI NAMUSSUZLAR !

Şunu bilin ki, şanlı 15-16 Haziranları yaratan Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkı, sizi birgün mutlaka altedecektir!.

Halkın Halk Demokrasisi ve Bağımsızlık Mücadelesi sizi birgün yerle bir edecektir.

İşkencehanelerde, cezaevlerinde, arama ve taramalarda ve köy meydanlarında bu çilekeş halka yaptığınız işkenceler ve namussuzlukların hesabını sizden mutlaka soracağız!

Çeşitli milliyetlerden işçi sınıfının öncü örgütü partimiz TKP/ML bütün halkın ortaklaşa mücadelesiyle düzeninizi yerle bir edecek ve kırlardan şehirlere doğru iktidarı silahlı halk savaşı yolu ile adım adım, ama mutlaka alacak ve göndere kızıl bayrağı çekecektir....!

Bu bayrak işçi sınıfı ve tüm emekçilerin bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm ve komünizm özlemlerini dile getirecektir.

İŞKENCE VE İDAM DA FAŞİST CUNTAYI ÇÖKÜŞTEN KURTARMIYACAKTIR!

YAŞASIN İŞKENCEHANELERDEKİ KIZIL DİRENME RUHUNU YARATAN, DEVRİMCİLER, KOMÜNİSTLER VE BÜTÜN DİRENENLER!

KAHROLSUN İŞKENCECI VE IRZ DÜŞMANI FAŞİST İT SÜRÜLERİ!

KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!

YAŞASIN HALK DEMOKRASİSİ VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML ORDUMUZ, TİKKO VE GENÇLİK TEŞKİLATIMIZ TMLGB.

-----O-----

Baş tarafı birinci sahifede.

BELGELERLE İŞKENCE:

Seni öldürüp bir mezarlığa atar üzerine TİT imzası atarız. Böyle kaç kişinin öldürüldüğünü gazetelerde okumuşsun herhalde" gibi sözlerle ölüm tehditleri ve vaadlerde de bulunarak, büyük bir psikolojik baskı ortamını yaratmaya çalışıyorlardı. Bahsettikleri şeylerle bir ilişkim olmadığını vurguladım.

Biri, günah bizden gitti. Seni Albaya teslim edeceğiz, orospu karı gibi nasıl konuşursun görürüz dedi. Oradan başka bir odaya alındım. Seslerinden anladığım kadarıyla, sanırım aynı kişilerin çoğunluğu tekrar odadaydı. Önce aralarına alıp meydan dayası çektiler. Boynuma yediğim karate el vuruşları, miğdeme, kalp, karaciğer ve böbreklere yediğim yumruklar sonucu nefesim kesilmiş, başım dönüyor, her yanım ağrı içindeydi. Zaman zaman yere yıkılıyor tekrar kalkıyordum. Bir süre sonra biri boğazıma hırsla ve dehşetle sarıldı. Bir yandan sıkarken, diğer yandan parmaklarını boynuma bastırıyordu. Ne yapacağını bilmiyormuşcasına za-

man zaman yüzümü tırmalıyor, saçımı çekiyordu. Bağırıyordu, tehditler, küfürler vs. ler savuruyordu. Boğulacak gibi oluyordum, bazen gevşetip tekrar sıkıyordu. Bir yandan da başımı duvara vuruyordu. Bir müddet sonra boğazımı bırakıp, silahın namlusunu şakağıma dayadı, ölümle tehdit etti. "Daha fazla uzatmayacağım. Ya konuşacaksın, ya öleceksin!" dedi. Yine aynı cevabı verdim; suçsuzum. Miğdeme yediğim bir yumrukla nefesim kesildi, iki kişi kollarımdan ve yakamdan tutarak sırtımı duvara vurup ayırıyor, tekrar vuruyordu. İç organlarım adeta yerinde oynuyordu. Başım duvara çarpıyordu. Daha sonra kollarımdan tutarak çarpmıya gerer gibi duvara yapıştırarak, gömleğimi ve atletimi yukarı kaldırdılar. Başka biri ise kalın bir sopayla bazen yatay, bazen de sopanın ucuyla yere yatay olarak karnıma saplıyordu. Bir süre sonra soyunmamı söylediler, soyunmadım. Üç-dört kişi zorla soymaya çalıştılar. Bir ara boğuştuk sonra ayakta kiler tekrar yüzüstü düşürdüler. Biri her iki ayağıyla sırtıma zıpladı. Diğer de kemerime kenetlediği kollarını çekip ayırdılar. Ve kollarımı arkadan bağladılar.

Gömleğimi, pantolonumu ve kilodumu çıkardılar. Sadece atletim kaldı. İki kişi ayaklarımı iple bağlayıp, sırtım yerde olmak üzere yukarı kaldırdılar. Biri göğsüme oturdu. Zaman zaman yumrukluyordu. Biri de büyük bir sopayla tabanlarıma vuruyordu. Bir yandan da sorular soruyordu. Bir süre sonra ayaklarım duyarlılığını yitirdi. Falakadan vaz geçip elektrik vermeye başladılar. Biri devamlı erkeklik organıma takılı olmak üzere, diğer kabloyu önce sağ baş el parmağına, kulağımın içine, göz kapağına, ayak baş parmağına sırayla takıldı. Artan şiddetlerle ceryan verildi.

Bir an kendimden geçmişim. Su serptiler ayıldım. Elektriğe devam ettiler. Bu kez, kabloları her iki elimin baş parmağına bağladılar. Bir süre sonra biri, "ceryanı de verdik başka ne yapalım?" diye diğerlerine sordu. Diğerlerinden biri "ikisini birden uygulayın" dedi. Ve ayaklarımı bağlayıp önceki gibi falaka çekilirken, diğer yandan elektrik veriliyordu. Biri üzerimde zıplayarak tekme, yumruk vuruyordu (başıma ve karnıma). Bir başkası da "seni s...ceğiz, orospu olup çıkacaksın" diyordu. Bir ara makatıma sopa sokmaya çalıştılar, başaramadılar. Bütün bu işkenceler yapılırken normal ölçüde inliyordum. Bu onlara zevk veriyordu. Bu nedenle bağırmanın söylüyorlardı. Belkide diğer göz kendimden geçmişim. Tuvalete sürüklendim, üzerime hortumla su serpildi. Penceresi ve kapısı açık olan bir odaya götürüldüm. Rüzgâr esiyordu, titriyordum, 15-20 dakika böylece kaldım. Tekrar elektrik vermek için yandaki odaya getirildim. Bir süre daha ceryan verildi. Tekrar kendimden geçmeye başladım. Son olarak beni kır üstü kaldırıp yere vurduklarını hissediyordum. Tekrar su serpip giyindirdiler. Sabah ilk getirildiğim odaya bırakıldım. Ayakta duramıyordum. Sırt üstü uzanmıştım. altı saatten fazla bir süre sorguya çekildiğimi sanıyorum (sadece o gün).

Ve daha sonra, ranza, yatak, sandalye gibi hurda şeylerin bulunduğu aynı kattaki bir odaya götürülerek yere yakın bir şeye kelepçelendim.

Yerde oturamadığım için sırt üstü yere yattım. Sabah kahvaltı yapamadığımdan açtım. Böylece ikinci günün akşamına kadar aç susuz bırakıldım. Tuvalete bile götürülmedim. İkinci günün akşamı alt kattaki hücreye atıldım. Yanımda bulunan kişilerin yardımıyla birşeyler yiyebildim. Ayağa kendim kalkamıyordum. Tuvalete bile yardım edilmeden gidemiyordum. Üçüncü ve daha sonraki günler işkence devam etti.

Sabahları hücreden alınıp, gözlerimiz bağlanarak yukarı kattaki odalara konuyorduk. Sonra tek tek işkenceye götürülüyorduk. Beklediğimiz sürece kız-erkek bağırma, çağırma sesleri geliyordu. Yukarıdaki odada insan çoğunluğundan olacağına yer bulamadılar. Bulduğum odada birinin makatına cop soktular, ırzına geçeceklerini söylediler. Daha sonra beni oradan aldılar. Sorgunun bitmesine dört gün kala yukarıdaki odadan hücreye indirilmedim. Aç susuz dört gün dört gece ellerim yüksek bir yere kelepçeli olarak bağlı kaldım. Zaman zaman gelip tekmeleyip yumrukluyorlardı. Onlara göre cezalıydım. Sorgunun yapıldığı son gün birçok teh-

dit yapıldı. Suçsuz olduğumu yineledim. Açıkta ceryan vereceklerini söylediler ve gözlerim yarı açık ceryan verdiler.

Bir gün sonra Selimiye'ye getirildim. Bana yapılan işkenceler Selimiye'de yapılan yüzeysel muayenede tesbit edilmiştir. Detaylı bir muayeneyi dilekçe vererek istediysen de bir cevap alamadım."

Bütün bunlar... bu insanlık dışı işkenceler yaklaşık 9-10 ay önce sokakta şüphe üzerine göz altına (I.Şubeye) alınan bir devrimcinin anlattıkları.

Bu devrimci arkadaşımız halen metris cezaevinde bulunmaktadır. Yaklaşık 9-10 aydan beri halâ mahkemeye çıkarılmamış.

"İşkence yapılmıyor! sistemli işkence yoktur! işkence ihbarları değerlendiriliyor" vs. sözlerle halkı ve dünya kamu oyunu yanıltan ve aldatan faşist cunta ve onun çanak yalayıcıları ve işkenciler ya buna ne diyecekler? Günler süren sadistce, normal bir insanın bile yapamayacağı, bu tüyler ürpertici işkence serüvenine ne diyecekler?

Diyecekleri fazla bir şeyleri yoktur ve olamaz!

İşte bir başka devrimcinin 12 Eylül sonrası anlattıkları:

"Cunta geldiği ilk gün beni sorguya çektiler. Müdürün odasına götürüldüm. Orada kelepçeyi birini elime, birini de ayağıma bir bileğime bağladılar. Müdür: Artık sonumun geldiğini, kursuna dizeceklerini söylediler. Bu arada dövdüklerini söylemeye hiç gerek yok. Silahını çıkartıp bana doğrulttu. Amacı beni psikolojik olarak etkilemekti. O gece ayrı bir odaya koydular. Ellerim arkadan kelepçeli bir vaziyette sabaha kadar düşünmemi, uyumamamı söylediler. Onlar gidince ben yattım uyudum. Tekrar gelip beni kaldırdılar. Ben düşüncecek bir şeyin olmadığını söyledim. Ayrıntılarını anlatmaya kalksam çok uzun sürer.

Ertesi gün gözlerimi bağlayıp, kafama çuval geçirip arabaya bindirip götürdüler. Beni tekrar I. Şubeye teslim edeceklerini de söylediler. Götürdükleri yer DAVUTPAŞA'da tümenin içinde bir yerd. Bu arada epey gezdirdiler. Yolda da dövdüler tabi.

Götürüp bir odaya soktular, gözümü açtılar. Orada maskeli iki asker vardı. Peşinden binbaşı ADNAN ve yüzbaşı EMİN geldi. Daha sonra çıkıp gittiler. Askerler dövmeye devam etti. (Yerlerde kan izleri, iki leğenin içinde de kanlar vardı... Arka odada da yan yana yatan sivil 3-4 kişi cansız yatıyordu. Bunlar beni etkilemek için bir senaryo olabilir, sonra beni çevirip baktırdılar. "İşte senin sonun da böyle olacak" dediler. Bu arada dövyöyorlardı. Onların soruları karşısında benim cevabım aynı oluyordu. "Bilmiyorum".

Oradan çıkarıp gözüm bağlı arabaya bindirip yine tümenin içinde yeraltında dizlere kadar su dolu olan bir dehlise indirip iki saat beklettiler. Tekrar alıp ilk götürdükleri odaya götürdüler. Yine aynı senaryoya devam ettiler. Kanlar ve insanlar oradaydı. Bunlar hep aynı gün oldu. Bu sefer gözüm bağlı arabaya bindirip koğuşlardan birine yalnız koydular. Peşinden (...)yı da getirdiler. Konuştum, benim kadar olmasa bile ona da aynı senaryoyu uygulamışlar.

... Beni sorguya çekmeye devam ettiler. Bu defa idare binasında yaptılar. İki defa polis geldi. (Şubede sorgu yaptılar) bu arada çeşitli dövmeler ve tehditler devam etti. ... İki defa kollarımdan duvara astılar. Kolumun biri bir ay, diğeri iki ay hiç çalışmadı. Daha sonra iyileşti. Bu sorgular da yine tehdit, dövme, silah çekmelerden bahsetmiyorum, çünkü bu numaralara alıştık.

Beni öldürmek için çeşitli plânlar vs.ler kurdular. Bu özel sorgular dışında koğuşlarda dövmeler ayrı, birşey olsa bana yükleniyorlardı.

Bir defasında operasyondan sonra (burada kastedilen Davutpaşa cezaevinde devrimcilere karşı yapılan genel operasyondur.) ifade alınırken hazirola geç dediler. Ben ise hiç istifimi bozmadım. Coplarla bacaklarıma vurmaya başladılar. Ayaklarımı elleriyle tutup birleştirdiler. Tekrar açtım, sonunda onlar pes etti. Ama benim ayakta duracak halim kalmadı, yere düştüm. Bir hafta yerimden kalmadım. Bacaklarım simsiyah ve kütük gibi olmuştu.

Yine bir defasında yüzüme vurmaktan çenem açılmaz hale geldi 10 gün ağzıma çorba koydular. İki dişim yerinden oynadı. Burun ve ağzımın kanaması hariç. Bu anlattıklarım en önemlilerden örneklerdir. Bunun dışında dövmelerin hesabı bile yoktur.

Benim özel sorgularım dışında belli siyasetlerden arkadaşları da dövdüler. Tüm bunların dışında Md. ADNAN sorgu sırasında "seni bu kadar direnmeye iten sebep nedir?" savcı geldiğinde "gerçekten sana saygı duyuyorum, davana inanmışsın. Niçin konuşmuyorsun? konuş artık herşey bitti. Sen kurtulamazsın. İBRAHİM'imi olmak istiyorsun? Senin artık bu yöntemle (işkence vb.) konuşacağına inanmıyorum. vs." şeklinde konuşmalar yaptılar. Yine Md. ADNAN nakil sırasında beni kenara çekerek konuştu: "Burada en takdir ettiğim adam sensin. Burada en dirençli sen çıktın vb." söyledi.

Bunları bu şekilde konuşmaya iten sebep benim göstermiş olduğum kesin ve tavizsiz tavrıdır. Bu da gösteriyor ki, hakim sınıflara karşı tavizsiz tavrımızı onları geriletiyor, dize getiriyor. Ayrıntılarını anlatmaya kalksam onlarca sahife tutar.

... Bu tecrübeler sonunda söyleyeceğim öz olarak şudur: En ufak bir taviz vermeden direnmek özellikle çok önemli, en önemlisi psikolojik olarak yenilmemek, moralini bozmamaktır.

... Eğer psikolojik olarak yenilmezsek, fiziksel yapılan işkenceler vız gelir."

Bütün bu işkencelere uğrayan devrimci arkadaşımız uzun süre Davutpaşa cezaevinde kalmış ve daha sonra Sultan Ahmet cezaevine nakledilmiştir. İki yıla yakın bir süredir cezaevinde bulunmasına rağmen halâ mahkemeye çıkarılmamıştır.

EY FAŞİST GENERALLER CUNTASI! EY ONLARIN PARA BABALARI; KAN EMİCİ EMPERYALİSTLER-KOMPRADORLAR, BÜYÜK TOPRAK AĞALARI VE TÜM HALK DÜŞMANI KARŞI-DEV-RİMCİLER !

Şunu iyi biliyoruz ki, siz! var olabilmeyen, varlığını sürdürürebilmeyen karşı-devrimci mücadelesini veriyorsunuz. Ve siz bu mücadelede işkence de sizin son umudunuz olacaktır.

İşkencede katlettiğiniz, sakat bıraktığınız, ruhi çöküntü içine soktuğunuz devrimci ve komünistlerin onurlu ve kararlı azmi ve onların kızıl direnme ruhu sizlerin bu son umudunuzu da yok edecektir.

BU BÖYLE BİLİNE...!

İşkence tezgâhlarında akıttığınız kanlar, aldığınız canlar, bizim kinimize kin, mücadelemize onur katıyor.

Şunu iyi bilin ki,

Başta işçi sınıfımız olmak üzere, bütün emekçi halkın, her geçen gün içindeki devrim ateşi yanmakta ve mücadele azmi yükselmektedir.

Ve bu mücadele öyle bir mücadeledir ki, tüm işkencecileri, tüm halk düşmanı sömürücü ve zalimleri yerle bir edecek ve bütün halkın ezici çoğunluğunu kıpkızıl bayrağını göndere çekecektir.

Bu mücadele Halk Demokrasisi ve Bağımsızlık Mücadelesidir.

KAHROLSUN FAŞİST CUNTA VE ONUN İŞKENCECİLERİ !

İŞKENCECİLERDEN HESAP SORACAĞIZ !

YAŞASIN İŞKENCEHANELERDEKİ KIZIL DİRENME RUHU !

-----O-----

Baş tarafı 1. sahifede.

BİR DİRENİŞİN ÖĞRETTİKLERİ

neler ve zindanlardır.

Komünistler ve çeşitli halk sınıflarına mensup devrimciler dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de sınıf mücadelesinin en zorlu olanlarından biri olan zindanlarda da devrimci onur ve ilkeleri sonsuza kadar korumuşlar ve korumaktadırlar. Elimizde halka, devrime ve yüce komünizm davasına inançtan başka hiçbir silahımızın olmadığı işkencehanelerde; Türkiye'de ilke, komünist önder ve örnek tavrı proletaryaya partisi TKP/ML'in kurucusu ve çeşitli milliyetlerden halkımızın önderi İBRA-

HİM KAYPAKKAYA yoldaş takınmış ve onun örnek komünist tavrı, Türkiye'nin tüm komünistlerine, devrimcilerine ve halkımıza örnek olmuştur ve olmaktadır. İ. KAYPAKKAYA'nın yoldaşları başta olmak üzere devrimciler tarafından daha sonraki yıllarda işkencehanelerde ve zindanlarda savaş sürdürülmüş ve aynı kararlılık tüm olumsuzluklara, yığınlıklara, dönemlere ve hainlere karşı ortaya konmuş ve direnme savaşları sonucu hakim sınıflar yenilgiye uğratılmışlardır.

Küçük burjuvazinin her türlü teslimiyetçiliğini, yığınlık ve pasifizmin sonucu olarak genel olarak Demokratik Halk Devrimi faşist diktatörlüğün işkencehanelerinde ve zindanlarında yenilgiler almış, darbeler yemiş bu küçük burjuvalar hakim sınıfların himayesinde uzlaşıcı konuma düşmüş, giderek o noktadan itibaren devrimci özünü, ihtilalci ruhunu kaybetmiştir ve kaybetmektedir. Ancak komünist önderlik altında devrimci kitleler esas olarak başarılar kazanmışlar ve halkın devrimci birliğini pekiştirmişler hakim sınıflara darbeler indirerek devrimin kızıl bayrağını yükseltmişlerdir. Komünistler başta olmak üzere devrimciler bugün birçok olumsuzluğa, yenilgi, yığınlık ve teslimiyete karşı direnmekte sayısız direniş örnekleri vermektedirler. Direnenler silah elde çatışarak şehit düşmekte, teslim olmayı değil, savaşmayı, direnmeyi tercih etmektedirler. İşte Diyarbakır'da, Feriköy'de, Bahçelievler'de yurdun dört bir yanında direnişler kanla yazılmakta, mücadele bayrağını yükeklere kaldırmaktadır. Sınıf mücadelesinin keskinleşip kızıştığı, komprador burjuvazi ve toprak ağalarının son gücü ordularını kullanarak cuntaları eliyle ağır saldırıya geçtiği bugün pasivite, devrimciliği bitirme, yok etme çabaları her zamankinden daha yüksek oranda etkili olmaktadır. Devrimcilere devrim mahkûmiyeti yaptırılmakta, "teslim ol" çağrıları, "işkence yok" bildirimleri, pişmanlık açıklamaları, "gerçeği anladık" sözleri teslimiyet, yığınlık çığlıklarıyla dönemlik açıktan ve büyüyen oranla sergilenmektedir. Küçük burjuvazinin temsilcileri sınıfsal yapıları ve mücadele anlayışı sonucu bugün çökmekte, bireyleri tek tek hakim sınıflara yenilemekte, teslim olmakta, direniş gücü göstermemekte, kitleleri yığınlığa kapılmakta, örgütlenmeleri dağıtılmaktadır. Ancak bütün bunlara, kısmi oranda proleter saflardaki darbelere ve yığınlık etkilerine karşı ihtilalci unsurlar devrimciler teslim olmamakta, başta komünistler olmak üzere devrimin onuru ve ilkelerini korumaktadırlar.

Bugün gelindiği aşamada küçük burjuvazi işkencehanelerde doğal olarak iflâs etmekte, cezaevlerinde faşist diktatörlüğün zindanlarında hakim sınıflara teslim olmakta, faşizmin sembolleri selâmlanmakta, faşist marşlar söylenmekte ve faşizmin istediği yapılarak; devrimci onur ve ilkeler çiğnenmektedir. Bu noktada devrimciliğini kitleler halinde kaybedenlerin yanı sıra komünistler başta olmak üzere ihtilalci, devrimci, savaşçı unsurlar direnişi elden bırakmamakta, Marksizm-Leninizm bir ke-re daha gerçeklerle doğrulanmaktadır. Ancak sınıfsal anlayışları doğrultusundan kitlesel bir bütün olarak çökmekte esas darbe yemektedirler. Küçük burjuva örgüt ve siyasetler bugün esasta yenilgiye uğramakta, tek tek bazı unsurları direnmektedir. Komünistlerin ve komünist sempatizanların esasta olumlu tavır koyduğu ve direndiği bugün tali olarak komünist saflarda da doğal olarak dönem, hain, yığın, teslimiyetçi küçük burjuva unsurlar çıkmakta, böylece sınıf mücadelesinin her alanında olduğu gibi saflaşmaktadır. Artık zindanlarda proleter devrimciler ve çeşitli sınıflara mensup devrimciler yan yana direnmekte ve gerçek proleteryanın temsilcilerini açıktan ortaya koymaktadır. Başta komünist ve komünist sempatizanlar olmak üzere çeşitli sınıflara mensup direnen devrimciler hayatın her alanında olduğu gibi faşist diktatörlüğün zindanlarında her türlü baskı ve zulme karşı komprador patron-ağa devletini yenilgiye uğratmakta bir avuç da kalsa zafere ulaşmaktadırlar.

Artık kıstas, devrimin savunulup savunulmamasındaki saflaşmadan öteye gitmekte ve devrimciler arasında proleteryanın gerçek temsilcileri de belirgin olarak daha da açıktan ortaya çıkmaktadır. Başından beri ortada olan bu durum bugün sınıf mücadelesinin kızışmasına bağlı olarak hızla açığa çıkmaktadır.

İşte, bir direniş destanı örneği de 1980 Ağustosundan 1981 Ocak ayına kadar 5 aya yakın bir süre İstanbul Davutpaşa zindanlarında verilmiştir. Davutpaşa'da devrimciler her türlü baskı ve zulme karşı komünist devrimcilerin önderliğinde direnmişler ve zafere ulaşmışlar, hakim sınıfları yenilgiye uğratmışlar, tüm devrimcilere örnek bir savaş vermişlerdir.

Davutpaşa'da komprador burjuvazi ve toprak ağalarının azıllı faşist uşağı binbaşı ve onun yönetimindeki cezaevi idaresi Davutpaşa 66. Mekanize Tümen komutanı ve 1. Ordu komutanlığı adli müşavirliği ile plânladığı saldırıları 20-21 Ağustos tarihlerindeki genel saldırı ve operasyon ile başlamış ve ilk operasyon sonucu meydana gelen saflaşmayı nice saflaşmalar izlemiş devrimciler çok az bir sayıya düşürülmüşse de tamamen yok edilememiş, yenilgiye uğratılmamış, sonuna kadar diretilmiş ve sonuçta komprador patron-ağa devleti yenilgiye uğramış ve direnen devrimciler kazanmışlardır.

Davutpaşa küçük burjuva sağ ve sol oportünizmin pratikte ve son tahlilde nereye varacağını, varabileceğini komünist devrimciler ve sempatizanlar ile diğer devrimci unsurların saflaşmasında, sınıfsal yapılanmaları ve anlayışları ortaya koyması ve proleterya ile diğer sınıfların konumunu belirlemesi açısından önemli bir gösterge alanı olmuştur.

Bol bol konuşanlar, bağırانlar, çağırانlar, sol gözükenler, pratikte iş devrimci onurun ilkelerin korunmasına gelince ve hatta devrime bağlılık ve inancı, ideolojik sağlamlığı gösterememiş ve çok az sayıda kalarak siyasi yapılarını açıktan belirtmişler, oysa komünist devrimciler önderlik ve kitlesel katılım açısından üzerlerine düşen görevi yerine getirerek mensup oldukları sınıf, proleteryanın sınıfsal tavrıyla mücadelelerinin bil kemiğini oluşturmuşlardır.

Proleter devrimciler ve çeşitli halk siyasetlerine mensup devrimciler faşist diktatörlüğün zindanlarında; Davutpaşa'da bıkmadan, usanmadan, yılmadan gece gündüz her türlü işkence, baskı ve faşist zulme uğramalarına karşı 40 kişiye hatta 20 kişiye düşürülmelerine rağmen sonuna kadar yılmaz ve kararlı bir savaş verip, komprador burjuvazi ve toprak ağalarının azıllı resmi faşistlerini, işkencecileri yenilgiye uğratarak Davutpaşa direniş destanını yaratmışlar, tarihi bir zafer daha elde etmişlerdir.

Davutpaşa direnişi doğru proleter çizgideki bir önderliği pratiğe yansıtmış, küçük burjuvazinin sınıfsal yapısından kaynaklanan her türlü yanlış anlayışı mahkûm ederek pratikte bir kez daha göstermiştir.

Davutpaşa direnişi bir avuç kararlı komünist ve devrimcinin uzlaşmaz ve yılmaz bir mücadele sonucu hakim sınıfları en sonunda yenilgiye uğratabileceğini bir kez daha açığa çıkarmıştır.

Davutpaşa direnişi Demokratik Halk Devrimi yolundaki mücadelemizde, yığınların, teslimiyetçilerin, dönemlerin, hainlerin çıkabileceğini, hatta bunların yüksek oranda da olabileceğini fakat sonuçtaki mutlak zaferi değiştiremeyeceği gerçeğini kanıtlamıştır.

Davutpaşa direnişi, devrimci azim, sınıf kinitinin, halka, devrime bağlılık ve inancın her türlü düşman saldırısını, her zaman altedeceğini ortaya koymuştur.

Davutpaşa direnişi, pasif direnişin bir süre sonra hakim sınıfları parça parça gerileterek aktif direnişe dönüşmesinin pratiğini yaşatmıştır.

Davutpaşa direnişi, faşist diktatörlüğün zindanlarında objektif ve subjektif güçlerin durumuna bağlı olarak izlenen taktiklerin ve somut şartların somut tahlili ilkesinin hayata geçirildiği bir savaş alanının direnişidir.

Davutpaşa direnişi doğruların bir avuç kişi dahi kalınsa da savunulup hayata geçirileceği ve doğru önderliğin giderek kararsız, pasifize olmuş, yığınlığın estiği kitleleri süreç içerisinde etkileyerek canlandıracağı doğrusunun örneği olmuştur.

Davutpaşa direnişi, siyasi önderliğin pratikle birleştirilip, örgütlü yürütülmesi sonucu zafere

ulaşmasının yenilgilere, darbelere, ihanete ve her türlü zulüme karşı başarıya ulaşacağını bir kez daha göstermiştir.

Davutpaşa direneşi, işçi sınıfında dahil çeşitli halk sınıflarına mensup devrimcilerin komrador patron ağa devletinin faşist diktatörlüğüne karşı oluşturduğu devrimci direniş birliğinin ve mücadele dayanışmasının, ilkeli siyasi örgütlenmelerinin önderliği oluşturarak zaferi sağladığı bize göstermektedir.

Davutpaşa direnişi hakim sınıfların genelde ülke çapında ağır saldırılarının yansıması olarak zindanlarda da yürütecekleri ağır baskı ve saldırılara karşı, devrimin onuru ve temel ilkelerinin korunulmasının her zamanki gibi esasta kalmasının yanı sıra, diğer taktik konularda değişik biçimlerde taviz verebileceği ancak bununda zorlanması gerektiğini, her fırsatta taleplerin elden bırakılmadan savunulmasının şart olduğu, böylece bulunan mevzilerde direnilmesini ve her türlü provakasyona açık durumların engellenmesine çalışılması ve ilk elde pasif, sonraları açık direnişin gerekli olduğunu, bulunan mevzi ve haklardan geriye gidmemesi için dikkatli bir çizgi izlenmesinin ancak devrimci bir tavır olduğunu ve devrimin menfaatlerinin bunu gerektirdiğini öğretmiştir.

Ve son olarakta davutpaşa direnişi devrimci onurun ve temel ilkelerin ancak ve ancak, faşizmin her türlü uygulamasının, yaptırımlarına karşı çıkarak, bunları yapmayı protesto ederek, her türlü saldırıya karşı direnerek korunabileceğini ve böyle korunduğunu bizlere göstermiştir.

İşte; Davutpaşa zindanlarındaki devrimci direniş bizlere bunları öğretmekte ve pratikte kanıtlayarak çizdiği yol, mücadelemize rehber ve örnek olmaktadır ve olacaktır.

Davutpaşa cezaevinden bir yoldaş.

-----○-----

Baş tarafı 1. sahifede.

BÖLGEMİZDEN HABERLER

TÜRKİYE PROLETARYASI VE EMEKÇİ HALKI KOMÜNİST ÖNDERİ İBRAHİM KAYPAKKAYA YOLDAŞI ÖLÜMÜNÜN 8. YILINDA ANDI....!

Yoldaşın anısına bölgemizde, çeşitli alanlarda bomba süslü pankartlar ve bombalı pankartlar asılmış, pullama ve az sayıda da olsa afişleme yapılmış ve bir alanda da gezi düzenlenmiştir.

ooo Bölgemiz-İstanbul-Gülsuyu 122 semtinde, bombalı pankart asılmış, bunu indirmeye çalışan bir asker bombanın patlaması sonucu yaralanmıştır. Bunu fırsat bilen faşist cuntanın kolluk kuvvetleri ve polis; yoksul gülsuyu halkına saldırarak, bakkal, kahve ve tüm iş yerlerini kapatarak arama-tarama yapmış, onlarca suçsuz Gülsuyu halkını ve özellikle gençleri karakollara götürerek işkence yapmış ve çoğunu tutuklamıştır.

Şunu iyi biliyoruzki; faşist cuntanın kolluk kuvvetleri; polis, MİT, komandolar sadece bu olaydan ötürü değil onlar yoksul Gülsuyu halkının geçekondü mücadelesinin başladığı günden beri bu aşağılık azgınca saldırılarını sürdürmektedirler.

Ancak, onların bu vahşi saldırıları ve zulmü halkımızın ve Gülsuyu halkının mücadelesini durduramayacak, aksine halkımızın nefret ve mücadele azmini daha da artıracaktır!...

ooo İstanbul-Beyazıt Gedikpaşa semtinde de yoldaşın anısına bomba süslü pankart asılmış özellikle küçük iş yerlerinin (mücellithane, ayakkabı imalathaneleri, matbaa vs.) yoğun olduğu alanda, asılan bomba halk üzerinde etki yaratmış ve "güvenlik" güçleri bölgeyi sararak arama-tarama yapmış ve pankartı uzun bir uğraştan sonra indirmişlerdir!

ooo İstanbul Feriköy, Kasımpaşa, Gedikpaşa, Beyazıt semtlerinde de pul serpilmiştir.

ooo Ayrıca yer yer İstanbul'un çeşitli semtlerinde de az sayıda afişleme yapılmıştır.

ooo Bölgemizin bir semtinde de büyük çoğunluğunu işçilerin oluşturduğu bir gezi düzenlendi. Gezide faşist baskı ve işkenceleri konu edinen bir seminer yapıldı.

CİHAN ÇELEBİ YOLDAŞ MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR ... YAŞAYACAK....!

27 Mayıs 1981 günü CİHAN ÇELEBİ yoldaşın katledilişinin birinci yıldönümüdür!

Daha ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Ama halâ beynimizde bilinç, bileğimizde güç, yüreğimizde cesarettir o.

Cihan ÇELEBİ yoldaş daha lise yıllarındayken sınıf mücadelesine katılmış, gençlik içerisinde formlara, boykotlara, işgallere katılmış ve sonra ailesinin yoksulluğu sonucu okuldan ayrılarak işçi sınıfı içerisinde yer almıştır.

Cihan ÇELEBİ yoldaş, İstanbul Ömertepe'de başlarında MHP Sarıyer ilçe başkanı Salih Akyıldız bulunduğu koruma polisi, bekçisi ve azıllı bir faşistle girdiği silahlı çatışma sonucu kafasından aldığı bir kurşunla 27 Mayıs günü katledilmişti.

Onu ölümünün birinci yılında anarken Partimizin TKP/ML önderliğinde onun yürüttüğü Demokratik Halk Devrimi mücadelesini sürdüreceğimize ve onun taşıdığı kızıl bayrağı bir gün mutlaka göndere çekeceğimize söz veriyoruz...! Cihan ÇELEBİ yoldaşımız mücadelemizde ölümsüzleşecektir!...

İSTANBUL İÇMELER MAHALLESİNDE FAŞİST BASKILAR SÜRÜYOR.

12 Eylül'den bu yana halkımız üzerine kara bir bulut gibi çöken askeri-faşist cunta iş başına geldiğinden bu yana, azgın sömürü çarkları altında ezilen halkımızın hoşnutsuzluğunu, namluların ucunda kan ve barutlarla bastırmaya çalışmaktadır. "Anarşist, terörist" bahanesiyle çoluğundan, aksakallı dedesine kadar bütün halk göz altına alınarak aylarca işkence edilmektedir.

"Generaller çetesinin" bu azgın teröründen İstanbul'un küçük bir mahallesi olan İçmeler'de nasibini almıştır.

12 Eylül'den bu yana İçmeler mahallesindeki baskıya, operasyon, arama, taramalara 1 Haziran 1981 Pazartesi gecesi saat 2-3 sıralarında bir yenisi daha eklenmiştir. Gece saat 2-3 sıralarında yaklaşık 100 kişilik asker-polis gücüyle mahalleye saldırarak tek tek evleri basarak "anarşist, terörist" aramışlardır. Ne yazık ki aradıklarını bulamayan faşist köpekler 10 yaşından 15 yaşına kadar olan çocuk ve gençleri göz altına almışlardır. Aradan bir gün geçtikten sonra cuntanın kolluk kuvvetleri tekrar mahalleye gelerek 5 civarında genç kıza da göz altına almışlardır.

İşmeler üzerinde süren bu saldırı ve operasyonların nedeni nedir? Faşist itleri kudurtan, 10-15 yaşlarındaki çocukları ve genç kızları işkenceye çekecek kadar çileden çıkartan nedir?

İçmeler halkının büyük çoğunluğu işçidir. Kalanı ise dar ve sabit gelirli emekçi halka mensuptur. Ve bu emekçi halk sınıf yapısı gereği devrimci ve ilericidir. İşte faşist çeteleri çileden çıkartan ve öfkeden kidirtan şey, İçmeler halkının faşist cuntaya karşı kabaran tepkisidir.

Ama faşist cuntanın baskı ve zulmü ne İçmeler emekçilerinin ne de çeşitli milliyetlerden halkımızın Halk Demokrasisi ve Bağımsızlık Ateşini söndüremeyecektir.

İSTANBUL CEVİZLİ TEKEL AMBALAJ FABRİKASINDAKİ FAŞİST BASKILAR, TEKEL İŞÇİLERİNİN HAKLI MÜCADELESİNİ ENGELLEYEMİYECİKTİR....!

Cevizli Tekel ambalaj fabrikasında baskı ve zulüm devam ediyor...! Cevizli Tekel ambalaj fabrikasında uygulanan fenel faşist baskıların yanısıra özel olarak da fabrika müdürü azıllı işçi düşmanı Rıdvan Metan tarafından uygulanmaktadır. Bu azıllı faşist çok uzun bir süreden beridir işçilere olmadık baskı ve zulüm uygulamaktadır.

İşçiler arasında ırkçılık ve bölücülük tohumları saçarak onları birbirlerine karşı kıskırtmaktadır. Bu azıllı it, fabrika içerisinde faşistlerin örgütlenmesi için elinden gelen her çabayı gösteriyor ve faşistleri örgütleyiyor. İşçilerin alın teri, göz nuru dökerek hak ettikleri kumanyalarını keserek, bunları MHP'li faşistlere vermektedir. Ayrıca çeşitli dönemlerde işçilerden zorla fara toplayarak MHP'li itlere yardım etmektedir.

İşçilere insanlık dışı muamele ederek, onların onurlarıyla oynamakta ve sürekli "işten atarım"

tehditinde bulunmaktadır. Nitekim geçmiş Tekel direnişi döneminde direnişe önderlik ettikleri gerekçesiyle devrimci, demokrat ve ilerici işçileri işten atmış ve başka yerlere sürgün etmiştir.

Bugünlerde de fabrikada 163 işçinin isim listesini çıkartarak başka yerlere sürgün edilmesini işçiler adına bir yazı yazarak duyuruyor. Buna uymayanların işten atılacağını, ya da tazminatlarını alıp çıkmaları gerektiğini söylüyor. Buna gerekçe olarak da işgücü fazlalığı olduğunu belirtiyor. Oysa bu azıllı işçi düşmanı 7-8-1980 tarihinde 2410 sayılı yazısıyla Tekel genel müdürlüğüne baş vurarak toplam 150 kişilik vasıflı ve vasıfsız kadro boşluğunun olduğunu belirtiyor.

Görüleceği gibi bu azıllı itin amacı işçileri işten atarak, onların yerine MHP'li faşist itleri fabrikaya almaktır. Başta Rıdvan Metal olmak üzere diğer MHP'li azıllı itler, bu fabrikada MHP'nin örgütlenmesini yapmaktadırlar. Ve fabrikanın her türlü imkânı bu amaç için kullanılmaktadır.

Ancak tüm bu baskılara rağmen fabrikanın yiğit devrimci ve yurtsever işçileri yılmamış ve mücadele etmektedirler.

Kendisini işçinin "dostu" olarak gösteren askeri faşist cunta, işçilerin buradaki baskıları, zulmü ve işten atmaları belirten dilekçelere hiçbir cevap vermemiş, bununla dayetinmeyerek faşist generaller çetesi tarafından fabrika müdürü Rıdvan Metal azıllı iti taktirnamelerle ödüllendirilmiştir.

Bumudur işçi "dostluğu"?

Bumudur işçi "yandaşlığı"?

Bu açık durumda gösteriyorki cunta işçinin emekçinin değil para babalarının, kodamanların, büyük toprak ağalarının kısacası bir cümle sömürücülerin kan emici emperyalistlerin dostudur. BİZİM DÜŞMANIMIZDIR.

KARTAL, CEVİZLİ, MALTEPE CİVARINDAKİ FABRİKA İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ YÜKSELİYOR.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, 1 Mayıs, 18 Mayıs vb. anma günleri için Kartal, Cevizli ve çevresinde duvar yazılamaları, pullamalar yapılmıştır. Birçok fabrikada bildiriler dağıtılmış ve formlar düzenlenmiştir.

Cevizli çevresindeki MİDİL TİPİ adlı tarım ilaçları üreten bir fabrikada Haziran başında yeni bir zehirlenme olayı olmuş. Devrimci bir işçi ölmüştür. Patron bu ölüm olayını işçinin "beyninde tümür var" yalanıyla geçiştirmeye çalışmıştır. Ölüm olayından sonra cenazeyi kaldırmak için toplu halde giden fabrika işçilerini askerler baskı ve tehdit etmişlerdir. Bu arada askerler ile işçiler arasında kısa bir sürtüşme çıkmıştır.

Daha sonra işçiler fabrikada direnişe geçmiş ve 21 işçi "işçi dostu" cuntanın kolluk kuvvetleri tarafından göz altına alınmışlar ve işkenceye götürülmüşlerdir. Fabrikanın diğer işçileri ise fabrikadan uzaklaşmak zorunda kalmışlardır.

Bu fabrika ve çevre fabrikalarda zehirlenme olaylarının yüksek olması neticesinde işçilerde aç gözlü patronlara karşı direnme eğilimi yükselmektedir.

-----0-----

Baş tarafı 1. sahifede.

İŞKENCE VE CEZA EVLERİNDEKİ YOLDAŞLARIMIZ İÇİN AÇILAN YARDIM KAMPANYASINA KATILALIM.

Bilineceği gibi, bugün de özellikle 12 Eylül faşist cuntasından bu yana cezaevlerinde onbinlerce yurtsever, demokrat ve komünist bulunmaktadır. Faşizmin her türlü canice zulmü altında her türlü olanaktan yoksun bu özgürlük kurbanları ve tutuklular arasında önemli bir kısmını da yoldaşlarımız oluşturmaktadırlar.

Daha önceleri bizler gibi dışarıda Demokratik Halk Devrimi mücadelesine katılan ve bu mücadelede yakalanarak 90 günlük işkence vahşetinden sonra cezaevlerine gönderilen bu yoldaşlarımız şimdi içeride, cezaevlerinde ve işkence tezgâhlarında devrim mücadelesini daha zor ve daha acımasız şartlar altında vermektedirler.

İşkencenin her türü, zulmün en sadistcesi ve

ideolojik zehirin en şövenistcesi altında madden ve ruhen çökertilmeye, yenilgiye ve teslimiyete zorlanan, ama buna rağmen çoğu destanlar yaratan bu yoldaşlarımıza bizim dışardan yapacağımız maddi ve manevi yardım onların mücadele ve direnme azimlerine güç ve enerji katacaktır.

Bugün bölgemizde sayıları yüzlerceyi bulan yoldaşımız cezaevinde bulunmaktadır. Sayıları yüzlerceyi bulan bu yoldaşlarımıza, partimiz TKP/ML, halktan ve parti çevremizden parasal ve maddi destek almadan yeterince yardımcı olamaz.

Bu yoldaşlarımızın avukat parası, vekalet parası, (bir tek kişinin vekalet parası yaklaşık 800 TL.dir) elbise parası, ailelerine yardım parası vs. oldukça yüksek bir meblâğı bulacaktır.

İşte, içeride her türlü olanaklardan yoksun bu yoldaşlarımıza yardım için bölgemizde açılmış bulunan bu kampanyayı parasal olarak desteklemek bunun için gerekli olacaktır.

Unutmayalım ki yoldaşlarımız için sizlerin yapacağı 500 veya bin liralık yardım bir tek bütceyi pek etkilemeyecektir. Ama bu para yoldaşlarımızın hukuki sorunlarını çözmeye oldukça etkili olacaktır.

Bizim onlara uzatacağımız destek eli onların moralini zinde tutmada önemli rol oynayacaktır.

Önemli bir rol oynayacaktır çünkü, onlar içerideki mücadelelerinde yalnız olmadıklarını ve bu mücadelede emekçi halkın desteğine sahip olduklarını bir kez daha anlayacaklardır.

Önemli bir rol oynayacaktır çünkü, faşist cuntayı güçlendirmek için yapılan yardım kampanyasının karşısında, kendilerine bitip tükenmek bilmeyen bir gücün, yani halkının yardımı onların sömürü ve zulme karşı olan kinini daha da pekiştirecektir.

KARDEŞLER, YOLDAŞLAR...!

Acımasız ve zor şartlar altında sınıf mücadelesinin her türlü güçlüğüne yenmede işkence odalarında sakat kalan, ama yılmayan, ruhi olarak çökertilse bile teslim olmayan ve ceza evlerinde sınıf mücadelesinin destanını yaratan yoldaşlarımız için açtığımız YARDIM KAMPANYASINI en uzak çevrenize kadar yayınız...!

YAŞASIN CEZA EVLERİNDE DİRENİŞ DESTANI YARATANLAR !

YARDIM KAMPANYAMIZI GÜÇLENDİRME MÜCADELESİNDE İLERİ !

YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML VE ÖNDERLİĞİNDEKİ TIKKO-TMLGB !

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST-LENİNİST)

BÖLGE KOMİTESİ

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLEŞİN!
İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST-LENİNİST YAYIN ORGANI
15 Haziran
Sayı: 10
Fiatı: 10



İŞÇİLER! 15-16 HAZİRAN MÜCADELE Ruhu ile

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLEŞİN!
İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST-LENİNİST (TKP/ML) MERKEZİ YAYIN ORGANI
ÖZEL SAYI 10 TL

İŞKENCE VE İDAM DA FAŞİST CUNTAYI KURTARMAK İÇİN KAHROLSUN ASKERİ FAŞİST CUNTA

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST-LENİNİST YAYIN ORGANI

12 BELÜL ANKARI DARBESİZİNE KUDURANIN PATRON AGİ DEVLETİNİ ÇÖZMEK İÇİN KURTARMAK İÇİN

1950'lerin 12 Eylül sabahı işlerce gitmek üzere saba...
relikte kalkan, 1000 dileten emekçiler bugünlerinde, parn...
ında çok yakınlan- et-deyece bir olayı karıştırdı: Ocu...
yönetime el koydu!

Aylardır yrevde acı sefil fakat dimdik dikenler, adı...
cukları '4-be, kuruşu, toğu saçlesar: masalarında bendin...
agalarıyla patronların kabı dudakları arasında gevelendin...
çiler: Sırına kene gibi yapıp sendika egalarından boymis...
referandum ve genel anev hakkı isteyen milyonlarca leci: ar...
diplik bir gelecek arayışı içinde emperyalistlerin, kamuraba...
patronların ve asaların saklanmasına lahnet okuya: bir leci...

Ve milyonlara topraklar, az topraklı, mabakkı, tefeci...
büyüdü, stracimur içinde doedokana şahmet okuyan ve serm...
tılı yaşayan arka köylü: sayısız milyona xsan, aka ve bey toprak...
larında çapada doğup çapada ölen sigorta-senatka, nedis bil...
meyen, emekçilerin dayıtları inatındaki yarı leci laşim emek...
çileri!

Kentlerin buğün çalısıp yarın boş gezen ve hiçbir sosya...
kuvencesi olmayan milyonlarca yarı-proletarleri: çagunlara...
asgari beş-tin altında çalışan, hic bir ekonomik-demokratik...
hakkı olmayan milyonlarca dar kellihi memurlara hergün ifla...
eden yarı-ayak direnerek leci ne yatıp ac kalkan küçük üreti...
nen: zımmatçılara, emmali, keni varoslarında-yol gitmez, su çit...
ında kecekondulara yitilmiş milyonlarca kent emek...
berifi, kütük ekmeç kavramında ta...
ve mal emekçilerine kadar...
si doğurluk ve orkut...
teğitirceğini du...

