

Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin!



İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU

ÖZEL SAYI
Ocak
1986/1
50 Pf

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST-LENİNİST MERKEZİ YAYIN ORGANI

PARTİ ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ!



MUSTAFA SUPHI

Onlar,
Halk Demokrasisi,
Bağımsızlık, Sosyalizm
Ve Yüce Komünizm
Davası Uğruna
Şehit Düştüler!
“Şehitlerimizin
Bayrağını Yükseltelim,
Kanlarıyla Çizdikleri
Kızıl Yolda
İlerleyelim!”



İBRAHİM KAYPAKKAYA

“Emperyalizme ve gericiliğe karşı dövüşürken ölen herkes, saygıya değerdir. Ama bu, bunların içindeki revizyonist ve anarşist unsurlarla komünistler arasında bir çizgi çekmememize asla yol açmamalıdır. Yoksa, dahada saygıya değer olan komünizme, halkın kurtuluşu davasına saygısızlık edilmiş olur.”

İ. Kaypakkaya

PARTİ

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ!

Sınıf mücadelesinin önemli ve amansız bir **dönemecinden** daha geçtik, geçiyoruz.

Yıllardır dört bir yandan ateş altında tutulan ve **kesin yenilgiye** uğratılmaya çalışılan partimiz üzerinde kümelenen kara bulutlar hızla dağılmaya yüz tutmuştur.

Partimizin ufku giderek daha da genişlemeye, yolu giderek daha da aydınlanmaya başlamıştır.

O günümüz dünyasındaki istisnai komünist nüvelerden birisi olarak, şimdi hem ülke düzeyinde hem de uluslararası planda **akıma karşı** yüzmektedir. Ve artık onu tutabilmek, ya da gittiği yoldan geri çevirebilmek, açık-gizli, maskeli-maskesiz hiçbir komünizm düşmanının harcı değildir.

Partimiz geleceğin kendisinin olduğunun bilincindedir ve hala dört bir yandan ateş altında olmasına rağmen, bugün gelinen noktada geleceğe çok daha güvenle bakmaktadır.

Zira, kurucu önderimiz İ. Kaypakkaya yoldaşın üzerine gerdiği **teorik zırh** sayesinde, bugüne kadar geçen süreç içinde herhangi bir nitelik dönüşümüne uğramadan varlığını koruma başarısı gösteren partimiz, uzun yılların ürünü olarak kan-can pahasına edinilen zengin bir mücadele deney ve tecrübesi zemininde, **zafere** açılan kapıyı adım adım aralamaya başlamıştır bile.

Geçmiş zengin mücadele deney ve tecrübesini sağlıklı bir senteze tabi tutma, geçmişin ilkeli ve kapsamlı bir özeleştirisini yapma ve geçmişten çıkarılacak olan doğru dersleri geleceğimiz için **güçlü bir silah** haline getirme **merkezi görevine**, diğer sınıf mücadelesi görevlerini de mümkün olduğunca aksatmadan sıkı sıkıya sarılan partimizin, bugün gelinen noktada ileriye doğru büyük bir sıçrama yaparak, bütün gücüyle yeniden sınıf mücadelesinin engin denizine açılması ve zaferden zafere koşması kaçınılmazdır.

Bu tarihin karşı konulamaz ve durdurulamaz bir akışı olacaktır.

Bu tarihsel akımı durdurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Açık-gizli, maskeli-maskesiz, dolaylı-dolaysız tüm halk, devrim ve komünizm düşmanları partimizden ne kadar korkarsalar korksunlar, yine de azdır. Partimiz, sadece her türden halk ve devrim düşmanlarının değil, aynı zamanda her türden revizyonizmin ve oportünizmin 'ipini çekmeyi' de boynunun borcu bilmektedir.

Bu yılki **Parti Şehitlerini Anma Haftası**'nda, halk demokrasisi, bağımsızlık, sosyalizm ve yüce komünizm davası şehitlerimizi, için için kabarğan ve bir sel gibi bendinden boşanması kaçınılmaz olan işte böylesine çökün ve engin bir ruh hali içinde anıyoruz.

Şehitlerimizin ölümsüz anılarını, işte böyle bir ruh hali içinde tazeliyor ve her türden parti, halk, devrim ve komünizm düşmanlarının yüreğine derin korkular salan ve onları bir kez daha derinden yaralayan güçlü ve yenilmez bir manevi silah haline getiriyoruz.

Türkiye devrimi gönderine kızıl bir güneş gibi doğan kurucu önderimiz İ. Kaypakkaya'yı, onun kızıl direniş ruhunu yeni-

den yaşatan S. Cihan, H. Hakkı Erdoğan, M. Yakar, M. Z. Şerit'leri ve silah elde toprağa düşen daha nice nice yoldaşlarımızı;

28/29 Ocak 1921 gecesi Kemalist cellatlar tarafından Karadeniz'in karanlık sularında boğdurularak hunharca katledilişlerinin 65. yılında M. Suphi ve 14 yoldaşını;

Ölümünün 62. yıldönümünde enternasyonal proletarya ve ezilen dünya halklarının yüce önder ve öğretmeni V.İ. Lenin'i;

Berlin'de başları dipçik darbeleriyle ezilerek hunharca katledilişlerinin 67. yılında Alman proletaryasının ve 3. Enternasyonal'in yiğit önderlerinden R. Lüksemburg ve K. Liebknecht'i işte bu ruh hali içinde anıyoruz.

Kısaca işte bu ruh hali içinde sınıf kinimizi ve mücadele azmimizi bir kez daha biliyoruz en keskin biçimde emperyalizme, sosyal emperyalizme ve her türden gericiliğe karşı.

"Devrim, ziyafet vermeye, yazı yazmaya, resim yapmaya ya da nakış işlemeye benzemez. Devrim, o kadar zarif, o kadar rahat ve nazik, o kadar ılımlı, müşfik, kibar, ölçülü ve alicenap olamaz. Devrim, bir ayaklanmadır, bir sınıfın başka bir sınıfı devirdiği bir şiddet hareketidir." der Mao Zedung yoldaş.

Bu evrensel geçerliliği olan bir devrim yasıdır. Diğer ülke devrimleri gibi ülkemiz devrimi de kaçınılmaz biçimde bu yolu izliyor ve izleyecektir de.

Bir başka deyişle devrim yolu dümdüz değildir, engebeli, dolambaçlı ve sarptir. Binbir zorluk ve engellerle doludur. Başarısızlıklar, kayıplar, yenilgilerle doludur ve ölüm olağandır.

Dolayısıyla, bu yolda ilerlerken karşılaşılan kayıp, başarısızlık, yenilgi ve zorluklardan yılmayanlar ve önlerine dikilen her türlü engeli altetme azim, cesaret ve kararlılığına sahip olanlar ancak devrimin aydınlık doruklarına tırmanabilir ve sonunda **zafer** meyvelerini tadabilirler.

Mao Zedung yoldaşın da dediği gibi; "Mücadele olan her yerde fedakarlık vardır ve ölüm olağandır. Halkın çıkarlarını ve büyük çoğunluğun çektiği acıları yüreğimizde duyduğumuz için, halk için öldüğümüz zaman bu değerli bir ölümdür."

"Her insan bir gün ölür, ama her ölümün önemi aynı değildir... Halk için ölmek Tay Dağı'ndan da yücedir, ama faşistler için çalışmak ve sömürenler ve ezenler için ölmek tüyden de değersizdir."

Hiç süphesiz ki, İ. Kaypakkaya yoldaşın da berrak bir biçimde vurguladığı gibi; "Emperyalizme ve gericiliğe karşı dövüşürken ölen herkes, saygıya değerdir. Ama bu, bunların içindeki revizyonist ve anarşist unsurlarla komünistler arasında bir çizgi çekmememize asla yol açmamalıdır. Yoksa, daha da saygıya değer olan komünizme, halkın kurtuluşu davasına saygısızlık edilmiş olur."

Bu nedenle biz de, emperyalizme, komprador kapitalizme, feodalizme ve faşizme karşı savaşırken ölen herkesi saygıyla anmalıyız. Ama bu bizim, komünistlerle tüm diğer devrim şehitleri arasına kalın bir ayırım çizgisi çekmemizi engellemelidir. Aksi taktirde çok daha büyük saygıya layık olan halk demokrasisi, bağımsızlık, sosyalizm ve yüce komünizm davası şehitlerimize saygısızlık etmiş oluruz.

Onlarca yoldaşımız partinin, halkın, devrimin ve yüce komünizm davasının menfaatlerini kendi kişisel menfaatlerinin üzerinde tuttukları ve halkın çektiği büyük acıları yüreklerinin derinliklerinde hissettikleri için, halk ve devrim düşmanlarına karşı mücadele içinde seve seve ölümü kucakladılar. Onlar ölüme meydan okuyan bu tavırlarıyla, ancak "bin kılıç darbesiyle paramparça olmaktan korkmama" cesaretine ve 'dağları yerinden oynatma' azmine sahip olanların sonunda devrimi zafere ulaştırabilecekleri gerçeğini bize tekrar tekrar hatırlattılar. Yoldaşlarımızın kızıl kanlarını dökme pahasına bize hatırlattıkları bu dersi hiç bir zaman akıldan çıkarmamalıyız.

Açıktır ki, bütün bu gerçekler, devrimin her anının ya da her döneminin aynı anlam ve önemi taşıdığı, aynı zorlukta olduğu, aynı fedakarlık ruhunu gerektirdiği söylenemez. Tam tersine bütün bu gerçekler, özellikle de **zor devrimcilik dönemleri** (yenilgi yılları ya da devrimci durgunluk ve geri çekiliş dönemleri) açısından çok daha derin bir anlam ve öneme büründüğü, tartışma götürmez bir gerçektir.

"Devrim patlak verdiği zaman ve var hızıyla gelişirken, ve herkesin mücadelesi için, bazen de kariyerinde ilerlemek için devri-



Rosa Lüksemburg Ve K. Liebknecht Ölümsüzdür



ROSA'NIN ANISINA

15 Ocak 1919'da Berlin'de dipçik darbeleri altında hunharca katledilen Alman proletaryasının ve III. Enternasyonal'in yiğit önderlerinden **Rosa Lüksemburg** ve **Karl Liebknecht**'i, hunharca katledilişlerinin 67. yıldönümünde, ölümsüz anıları önünde saygıyla eğilerek anıyoruz!

Ölümsüz anıları enternasyonal proletarya ve ezilen dünya halklarının Uluslararası Komünist Hareket önderliğindeki sınıfsız, sömürsüz bir dünya yaratma mücadelesinde daima yaşayacaktır!

mıştır.

Bunun için, leninizmi marksizmden ayırmak ya da marksizmi leninizmin karşıtı olarak sunmak olanak dışıdır.

Bunun için bizde, leninizmin emperyalizm ve proleter devrimleri çağının marksizmi olduğundan söz edilir.

Delegasyonun "Lenin'in yaratıcı devrime inandığı, Marks'ın ise ekonomik gelişmeyi beklediği" biçimindeki ikinci sorusu tamamen yanlıştır. Çünkü her halk devrimi, gerçekten halka dayanırsa, yaratıcıdır. Çünkü eski rejimi yıkıp yerine yeni bir rejim getirecektir. Halk devrimi ezilen yığınları bir araya getirerek ezenlere karşı harekete geçirecektir. Böyle bir devrimin yaratıcı olmaması mümkün değildir. Marks ve Lenin böyle bir devrimin ve ancak böyle bir devrimin peşindeydiler. Bu tür bir devrimin gerçekleşmesi için ekonomik ve politik koşulların uygun olması gerekmektedir. Fakat bu koşulları göz önüne almak, devrimin yaratıcılığına inanmamak anlamına gelmez.

Rosa
Rosa
Demir kıtalara
Tekellere
Taca ve mihraba karşı
Şartellerin cüreti
"Kızıl Rosa"

Lavları gecelere vuran
Güzel
Delişmen
Bir volkan gibiydin
Bağrında köhne Berlin'in

Sendin
Revizyonist dönekliğin
Gözlerine yönelen
İlk çatal temren.
Örgütçü hatip bilgin
Ve öğretmen

Sana minnettariş
Emperyalist kıyametin
Zaptedilmez düşmanı
Büyük Spartakist!
Ustamızın
"Genişletilmiş yeniden üretim"
Kuramını açtın açıkladın
Ama
Ulusların Kendi Kaderini Tayin
Hakkını kavrayamadın
Sömürgelerin kurtuluşunu
Avrupa'nın kurtuluşuna bağladın

Rosa
Rosa
Rosa
Al sakallı
Ateş babanın kızı
Alman proletaryasının
Kutup yıldızı.
Dipçiklerle ezdiler başınızı
Liebknecht yoldaşınızı.
Ama "devrim
Nihai zaferin
Bir dizi yenilgilerden geçerek
Hazırlanabildiği bir savaş biçimidir"
Devraldık bayrağınızı
İşte Parti
İşte hücum
Gönderleri alacağız
"Vardık varız varolacağız"

Haydar Teber
Şubat 1983



86. Ocak özel ikk

NOF

Sayfa 3-4-5-6-7-8-9-10

Bunlar malecef yokler

Sayfa 1-2 / 11-12 Sayfa var