

**Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar, Birleşin!**

# **İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU**

**ÜRKEYE KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST-LENİNİST) YAYIN ORGANI**

**SIKIYÖNETİM KOMPRADOR PATRONLARININ VE  
TOPRAK AĞALARININ "HUZURU" İÇİNDİR !**

## **KAHROLSUN SIKIYÖNETİM !**

**İşçi arkadaşlar, kardeşler, bacılar...**

25 Şubat'ta TBMM'nin kararı ile Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adana, Urfa, Gaziantep, Erzurum, Kars, Mardin, Bingöl ve Erzincan illerinde, 26 Aralık'tan bu yana süren sıkıyönetim 26 Nisan tarihinde kadar uzatıldı. Sıkıyönetim, Kahramanmaraş'taki faşist katliam bahane edilerek ilan edilmişti. Sıkıyönetimi ilan eden Ecevit hükümeti sahtekarca sıkıyönetimin "demokratik hak ve özgürlükleri korumak" amacı ile edildiğini söylemişti. Hangi demokratik hak ve özgürlükler? **Sıkıyönetim kimin hakkını, kimin özgürlüğünü koruyor?**

Sıkıyönetim ilan edildikten bu yana, sıkıyönetim bölgelerinde tüm gösteri yürüyüşleri, mitingler, toplantılar vs. sıkıyönetim paşalarının 'izni'ne bağlandı. Yani halkın zorlu mücadeleler sonucu elde ettiği, gösteri yapma ve toplanma özgürlüğü fiilen yok edildi.

Sıkıyönetim ilanından bu yana, sıkıyönetim bölgelerinde, halkın hakım sınıflardan söke söke aldığı sınırlı, demokratik örgütlenme özgürlüğü fiilen yok edildi. Yüzlerce demokratik dernek kapatıldı. Üyeleri sıkıyönetim zindanlarına atıldı.

Sıkıyönetim ilanından bu yana, sıkıyönetim bölgelerinde, özel askeri mahkemeler yürürlüğe girdi. Bu mahkemeler bir jet hızı ile, yurtseverler ve devrimciler hakkında ağır cezalar veriyor.

Sıkıyönetim ilanından bu yana, sıkıyönetim bölgelerinde ordu birlikleri halk üzerinde yoğun bir faşist terör estiriyorlar. "eylemciler" arama bahanesi ile, her gün aramalar yapılıyor. Halk aramalarla, sindirilmek isteniyor.

Sıkıyönetim bölgelerinde işçi sınıfının zorlu mücadeleler sonucu elde ettiği grev hakkı fiilen yok edildi.

Sıkıyönetim bölgelerinde, şimdiki dek 30 a yakın çoğu ilerici, yurtsever dergi ve gazetenin basımı, dağıtımı, satımı, bulundurulması yasaklandı. Yasaklanan dergi ve gazeteleri dizen basan matbaalar kapatılmak ile tehdit edildi. Sınırlı ve mücadeleler sonucu elde edilmiş olan 'basın özgürlüğü', 'düşüncelerini söz ve yazı ile ifade etme özgürlüğü' ortadan kaldırıldı.

Sıkıyönetim bütün gücü ile, halkı silahsızlandırma işine yüklendi. Faşistlerin saldırıları karşısında haklı olarak silahlanmaya başlayan halk, şimdi sıkıyönetim tarafından silahsızlandırılmaya çalışılıyor. Hakım sınıfların dişine tırnağına kadar silahlı faşist ordusu; şimdi her

[www.ikk-online.net](http://www.ikk-online.net)

sömürü huzurudur. Böyle bir "huzur" halk için iyi bir şey değil kötü bir şeydir. Böyle bir huzur halk için sömürülmenin, ezilmenin, horlanmanın, işsizliğin, açlığın, yoksulluğun, bakımsızlığın ebedileştirilmesi demektir. Hakim sınıfların "huzur sağlama" demagojisine kanmayalım.

**İşçi arkadaşlar, kardeşler, bacılar...**

Sıkıyönetim karşısında çeşitli siyasi akımların takındığı tavır, bunları değerlendirmek için bir mihenk taşıdır. Pek çok kişinin bir 'umut' olarak gördüğü CHP nin yüzü, sıkıyönetim konusunda iyice açığa çıkmıştır. Bu parti, komprador patronların ve toprak ağalarının Batı Avrupa'daki emperyalist güçlerin uşaklığını yapan kesiminin özellikle de Batı Alman emperyalizminin yurdumuzdaki uşaklarının siyasi partisi olduğunu sıkıyönetim konusunda takındığı tavırla bir kez daha göstermiştir. 12 Mart döneminde, ve MC döneminde muhalefette olduğu için, halkın gözünü boyamak amacı ile sıkıyönetime karşı çıkan Ecevit, şimdi kendisi sıkıyönetimi ilan etmiştir. Utanmazca sına 'demokratik' sıkıyönetimden söz etmektedir. Hakim sınıf politikacılarının yüzüzlüğünün, utanmazlığının sınırı yoktur. CHP dışındaki hakim sınıf partileri de sıkıyönetim konusunda özde CHP'den ayrılmıyorlar. Hepsini sıkıyönetimden yana. Ancak uygulama konusunda eleştiri getiriyorlar.

Kafatasçı, ırkçı faşist MHP, sıkıyönetim uygulamalarını yetersiz bulduğunu söylüyor. Ancak sıkıyönetimi "gerekli gördüğü için" sıkıyönetimin uzatılması lehinde oy kullandı. MSP aynı şekilde davrandı. DP, CGP zaten bugünkü hükümetle aynı doğrultuda hareket ediyor. AP ise, sıkıyönetim aleyhinde oy kullandı. Bu yönde oy kullanması, sıkıyönetime karşı olduğunu değil, sıkıyönetimin CHP hükümeti ile "uyum içinde" çalışmasından duyduğu rahatsızlıktan oldu. AP sözcüleri bunu açıkça ortaya koydular.

Bugün hakim sınıf partilerinin tümü, halkın mücadelesinin bastırılması için 'olaganüstü yöntemlerin' kullanılmasının gerekli olduğu görüşündedir. Anlaşamadıkları nokta uygulamadır. İktidar dalaşmalarında ya pılan ince hesaplar duruma göre, şu veya bu şekilde tavır takınmalarını beraberinde getirmektedir.

Ülkemizde Rus sosyal emperyalizmine uşaklık eden sahte T'K'P ve onun güdümündeki parti ve dernekler, sıkıyönetime karşı çıkmaktadırlar. Ama bunların sıkıyönetime karşı çıkışı da, özde AP nin sıkıyönetime karşı çıkışının bir benzeridir. Görevleri, ülkemizde Rus-sosyal emperyalizminin propogandasını yapmak olan bu uşaklar, halkın bilincinin karartmak için ellerinden gelen her yola baş vurmaktadır. Bunlar ülkemizde faşizmin sınıf karakterini gözlerden gizlemekte, faşizmin MHP demek olduğu yalanını yaymaktadır. Sıkıyönetime karşı çıkmaları, sıkıyönetimin MHP ve yan kuruluşlarını kapatmadığı yüzündendir. Bunlar da, aynı Ecevit hükümeti gibi, bugün ülkemizde 'demokratik bir rejim' olduğu, ve bunun tehdit altında olduğu görüşünü yaymaktadır.

Karşı devrimci Aydınlık revizyonistleri, bugün "Rus-sosyal emperyalizme karşı mücadele adına" sıkıyönetimin en ateşli savunucularından bir durumuna gelmiştir. Bunlar sıkıyönetime karşı girişilen her eylemi "Brejnev" in yönettiği şekilde safsatalar yaymaktadır. Bu hainlerden de halkımız er-geç hesap soracaktır.

Bugün ülkemizde, tüm devrimci ve yurtsever kuruluşlar sıkıyönetime karşı çıkmakta, ve sıkıyönetimin kaldırılmasını talep etmektedir. Bu olumlu bir durumdur. Ve devrimciler arasında, bu konuda geniş bir eylem birliğinin objektif şartını oluşturmaktadır.

Ancak sıkıyönetime karşı çıkan gruplar arasında, özel olarak sıkıyönetime, genel olarak faşizme karşı mücadele konusunda yanlış görüşler oldukça yaygındır. Bütün küçük burjuva, ve milli burjuvazinin devrimci kanadının bu konuda ortak oldukları nokta, ülkemizde faşizmin sınıf niteliğini yanlış değerlendirmeleridir.

gün aramalarda bulunan silahların dökümünü büyük bir övgüyle ilan ediyor. Ama halk hakim sınıfların faşist ordu tarafından silahsızlandırılmaya çalışılırken, eli kanlı, gözü dönmüş sivil faşistler en modern silahlarla donanmaya ve cinayetlerine devam ediyor; sıkıyönetim ilan edildikten bu yana 2000 in üzerinde yurtsever ve devrimci tutuklandı. Görüldüğü gibi sıkıyönetim demokratik hak ve özgürlükleri koruma adına, bunları yok etmektedir.

Ecevit hükümeti, sıkıyönetimin "can güvenliğini" sağlamak için ilan edildiği demagojisini yapıyor. Hangi can güvenliği? Kimin can güvenliği? Bugün Türkiye'de, yeni doğan çocukların hemen hemen yarısı, bir yaşını doldurmadan ölmektedir. Ölüm nedeni, bakımsızlık, yoksulluk, doktorsuzluktur. Bugün Türkiye'de yoksul halk susuz, kanalizasyonsuz, elektriksiz evlerde barınmakta, soğuktan, yoksulluktan, hastalıktan, bakımsızlıktan kırılmaktadır. Türkiye'de halkın "can güvenliği" bu anlamda yoktur. Bunun suçlusu ve sorumlusu, komprador patron-ağa düzenidir. Bu düzene baş kaldırmak, bu düzeni yıkmak "halkın can güvenliğini" sağlamanın tek yoludur. Ülkemizde her geçen gün daha geniş saflarda halk düzene baş kaldırmaktadır. Bu hakim sınıfları, emperyalizmin uşağı kompradorları, rahatsız etmektedir. Onlar halkın yükselen mücadelesini kan, zulüm ve ateşle bastırmak için azgınca saldırmaktadırlar. Özellikle 12 Mart döneminde örgütledikleri sivil faşist "komando" sürüleri, son dönemde yoğun faşist terör hareketlerine giriştiler. Amaçları halkı ve halkın devrimci örgütlerini sindirmektir. Ama halk yılmadı, sinmedi. Bir çok yerlerde, devrimcilerin önderliğinde faşistlere karşı direnildi. Karşı devrimci şiddete karşı, devrimci şiddet kullanıldı. İşte hakim sınıflar o zaman "can güvenliği" kalmadığından, "sağ ve sol teröristlerin can güvenliğini bırakmadığından vs. sözetmeye başladılar. Hakim sınıfların, gerçekte halkın can güvenliğini korumak diye meseleleri yoktur. Korumak istedikleri kendi can güvenlikleridir. Onlar "sağ ve sol teröristler" perdesi ardına gizlenerek, sivil faşist sürülerinin denetimindeki örgütlerin halk üzerinde uyguladıkları, karşı devrimci faşist terör ile; halkın ve devrimci örgütlerin, karşı devrimcilerle karşı, uyguladıkları devrimci terörü eşitlemeye çalışıyorlar. Hakim sınıflar devrimci örgütlerin halkın can güvenliğini tehdit ettiği görüşünü yaymaya çaballıyorlar. Hayır bu büyük bir yalandır. Devrimciler, halkın can güvenliğini değil; halk düşmanlarının, komprador patların ve toprak ağalarının düzeninin bilinçli koruyucularının "can güvenliğini" tehdit etmektedir. Bu tehdit haklı, meşru bir tehdittir. Ve bu tehdit, tehdit olmaktan çıkıp mutlaka gerçek haline gelecektir. Türkiye'nin çeşitli milliyetlerden halkı, Türkiye proleteryaşının öncü örgütü TKP/ML önderliğinde halkın silahlı gücü TİKKO içinde birleşerek, komprador patron-ağa devletini halk savaşı yolu ile er-geç yerle bir edecektir. Tüm faşist cinayetlerin, işkencelerin, sömürünün zulmün hesabı bir bir sorulacaktır.

Komprador patronların ve toprak ağalarının sözünü ettiği "can güvenliği" halk için "can güvensizliği" demektir. Sömürü, zulüm, faşist cinayet işkence, yoksulluk, açlık, işsizlik demektir. Hakim sınıfların "can güvenliği" demagojisine kanmayalım.

İşçiler, kardeşler, bacılar...

Ecevit hükümeti "sıkıyönetim" in "huzur sağlamak" için ilan edildiğini söylüyor. Hangi huzur? Kimin huzuru? Sıkıyönetim, halk için, mücadeleler sonucu elde edilmiş bütün hakların ortadan kaldırılması demektir. Derneklerin kapatılması demektir. İlerici, devrimci gazete ve dergilerin yasaklanması demektir. Sorgusuz, sualsiz tutuklanmak demektir. İşkence demektir. Grevlerin yasaklanması demektir. Jandarma dipçigi demektir. Yoğunlaşmış milli zulüm demektir. Sıkıyönetim halka karşı girişilmiş yoğun faşist saldırı demektir. Sıkıyönetim gerçekten de huzur sağlamak ister. Sıkıyönetim tankı ile, topu ile, özel kanunları ve mahkemeleri ile sınıf mücadelesini ezme; konuşan dillere kilit vurma, gören gözleri oymak, yazan çizen elleri kırmak; düşünen kafaları kırmak; böylece komprador patronların ve toprak ağalarının, "huzur" içinde sömürmesini sağlamak ister. Sıkıyönetimin sağlamak istediği huzur, emperyalizmin uşaklarının

**HALKIN KURTULUŞU-HALKIN YOLU-HALKIN BİRLİĞİ-DEVİRCİ HALKIN BİRLİĞİ-DEVİRCİ YOL-DEVİRCİ SOL-SOSYALİST DEVİRİM PARTİSİ** vs.gibi parti,gruplar, ülkemizde faşizmin, emperyalizme uşaklık eden hakim sınıfların; yani komprador patron ve toprak ağası sınıflarının, iktidar şekli olduğunu, ülkemizde başından beri faşizmin hüküm sürdüğünü kavramamaktadırlar. Aralarında bir çok görüş ayrılıkları olmasına rağmen bütün küçük burjuva, ve milli burjuvazinin devrimci kesimlerinin temsilcisi olan bu gruplar, bu yüzden ülkemizde, faşizmin yıkılması mücadelesinin, gerçekte, demokratik halk devrimi mücadelesi demek olduğunu da kavramıyorlar.

Partimiz TKP/ML, bugün sıkıyönetime karşı mücadelenin güncel bir sorun olduğu görüşündedir. Sıkıyönetime karşı mücadele, halkın zorlu mücadeleleri sonucu elde ettiği sınırlı demokratik hakların savunulması mücadelesidir. Bu mücadeleye katılmak, tüm demokratların, yurtseverlerin görevidir. Hepimiz bulunduğumuz yerde, eldeki tüm imkanları seferber ederek, sıkıyönetimi mümkün olan en geniş şekilde teşhir ve tecrit etmeliyiz. "Sıkıyönetim kaldırılmalıdır" talebini genel bir talep haline getirme görevine dört elle sarılmalıyız.

İşçi arkadaşlar, kardeşler, bacılar...

Sıkıyönetime karşı mücadele, bu mücadele içinde yanlış görüşlerle sınırlanmadan doğru bir temelde yürütülmez. Sıkıyönetime karşı mücadele: Ancak bir bütün olarak, emperyalizme, komprador kapitalizmine ve feodalizm mekarşı verilen, demokratik halk devrimi mücadelesinin bir sorunu, ve ona bağlı olarak ele alındığı zaman doğru bir mücadele olur. Komprador burjuvazi ve toprak ağalarının faşist düzeni, sıkıyönetim kalksa da, demokratik halk devrimi ile yerle bir edilmedikçe sürecektir.

Yani ülkemizde, faşizme karşı mücadele, yalnızca sıkıyönetime, veya yalnızca hakim sınıfların, şu veya bu partisine karşı mücadele demek değildir. Sıkıyönetime karşı mücadele, ülkemizde faşizme karşı verilen mücadelelerin bir parçası, yalnızca çok küçük bir parçasıdır.

Görevimiz, her yanda sıkıyönetimi, elimizdeki tüm imkanlarla, teşhir ve tecrit etme çalışması yürütürken; ülkemizde faşizmin ancak demokratik halk devrimi ile yerle bir olacağını da kavramak ve kavratmak olmalıdır.

İşçi arkadaşlar, kardeşler, bacılar...

Şunu hiç unutmayalım : Hakim sınıfların faşist düzenini tümü ile yerle bir etmedikçe, bize kurtuluş yoktur. Hakim sınıfların faşist düzenini yerle bir etmek; komprador patron-ağa devletini yıkmak, ancak işçi sınıfının önderliğinde yürütülecek, zorlu bir mücadele ile gerçekleştirilebilir. Böyle bir mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için örgütlenmemiz gerekmektedir. Çünkü hakim sınıfların örgütlü gücünü, ancak kendi örgütlü gücümüzle yıkabiliriz.

Böyle bir mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, silahlanmamız gerekir. Çünkü düşman dişine tırnağına kadar silahlidir. İktidarını silah zoru ile ayakta tutmaktadır. Hakim sınıfların faşist iktidarını yıkmamanın yolu, halk savaşı yoldur. İşçi sınıfı önderliğinde halk iktidarı, halkın silahlarının namlusundan doğacaktır.

Ülkemizde emperyalizmin, komprador kapitalizminin ve feodalizmin hakimiyetine son vereceği; işçi sınıfı önderliğinde halk iktidarının, yolunu açacak olan demokratik halk devriminde bize yol gösteren örgüt, ML silahı ile donanmış olan TKP/ML'dir.

- SIKIYÖNETİM-HAKİM SINIFLARIN HALKA KARŞI GİRİŞTİĞİ YOĞUN FAŞİST SALDIRIDIR !
- SIKIYÖNETİME HAYIR! SIKIYÖNETİM KALDIRILMALIDIR!
- KOMPRADOR PATRON-AĞA DEVLETİNİ YIKACAĞIZ, HALK İKTİDARINI KURACAĞIZ!
- YAŞASIN TKP/ML !
- YAŞASIN TKP/ML ÖNDERLİĞİNDE TIKKO VE TMLGB!
- YAŞASIN HALK SAVAŞI !

28 ŞUBAT 1979

BK.