

Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar, Birleşin!

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST-LENİNİST) YAYIN ORGANI

FAŞİST CHP HÜKÜMETİNİN HAZIRLADIĞI «OLAĞANÜSTÜ HALLER YASA TASARISI» KOMPRADOR PATRON-AĞA DEVLETİNİN GERİCİLİĞİNİN VE ACZİNİN YENİ BİR ÖRNEĞİDİR!

**İşçiler, Köylüler, Gençler, Çeşitli Milliyetlerden
Tüm Emekçi Halkımız!**

Komprador patronların ve toprak ağalarının kanlı saltanatı iyice sallanıyor. Ekonomileri battıkça batıyor. Onlar, efendileri emperyalist ve sosyal emperyalist devletlerin emrinde yoksul halkımızın kanını, iliğini emerek bu açıklarını kapatmaya çalışıyorlar. Hiç bir şey üretmeden halkımızın sırtından milyonlar ve milyarlar vuran bu sülükler, emekçilerin başkaldırmasını önlemek için akla gelmez vahşet ve zulüm uyguluyorlar. Fakat onların uyguladıkları her baskı, her katliam, her işkence, onların ne kadar acz içinde olduklarını göstermektedir. Onların artık boş vaatlerle, yalan-dolanla, din ayonuyla, mezhep kışkırtmalarıyla vaziyeti idare edemediklerini, yoksul halkımızı uyutamadıklarını ispat etmektedir.

Zaten sıkıyönetim ilan edilmesinin altında yatan gerçek de komprador patronların ve ağaların öne sürdüğü CHP-Ecevit yutturmacasının halkın gözünde iflas etmesiydi. Ecevit'in nasıl bir zehirli yılan olduğu artık tecrübeyle, hem de çok acı tecrübelerle, halkımızın önünde ispatlandı. Partimiz TKP/ML'nin CHP hakkındaki tesbitlerinin doğruluğu yüz kere, bin kere ispatlandı.

Komprador burjuvazi ve toprak ağaları, Ecevit hükümetinin eliyle halkımıza karşı her gün yeni bir saldırı düzenliyor. 26 Nisan'da sıkıyönetimi uzatırken, 6 Doğu ilimizi daha doğrudan ordu dipçisinin altına soktular. Şimdi Doğu ve Güneydoğunun 17 ilinde yoksul ve orta köylüler, işçiler, öğrenciler, memurlar, esnaf ve zanaatkarlar zalim sınıf baskısının altında kan ağlıyor. Fakat ondan da öte, bu illerimizde Kürt milleti, 56 yıllık Cumhuriyet tarihinin milli zulmünü daha da katmerleşerek yaşıyor. Türk hakim sınıfları, "bölücülüğü önleyeceğiz", "Türkiye herkes Türktür" vb. çığlıklar atarak Kürt milletine en gaddar jandarma ve komando baskısını uyguluyor. Partimiz, 26 Nisan'da sıkıyönetiminin uzatılması ve genişlemesini teşhir ederken, genişletilmiş mesinin altında yatan esas sebebin milli zulüm olduğunu ortaya koydu; emperyalistlerin adına hareket eden Türk hakim sınıflarının bu vahşetini mahkum etti; Kürt milletinin kendi kaderini tayin hakkını var gücüyle savunduğunu ortaya koydu; çeşitli milliyetlerden halkımızı işçi sınıfımızın önderliğinde birleşmeye ve emperyalizmin, komprador patronların ve toprak ağalarının bu faşist düzenine karşı Demokratik Halk Devrimi için mücadele etmeye çağırıyor. Yine bütün inancımızla haykırıyoruz:

Kürt milleti başta olmak üzere Türkiye'deki çeşitli milliyetler üzerindeki milli zulüm kahrolsun!

Kürt milletinin, ayrılıp devlet kurma hakkı başta olmak üzere bütün demokratik hakları, tüm halkımız tarafından tanınmalı ve sonuna dek savunmalıdır: ve Partimiz önderliğinde savunacaktır!

Emperyalizmin yedeğindeki Türk hakim sınıflarını Kürt milletinin demokratik haklarına karşı girişeceği her şiddet hareketine karşı, Türkiye'nin çeşitli milliyetlerden halkı şiddet yoluyla cevap vermezdir; ve Partimiz önderliğinde verecektir!

Kürt milliyetinden olan yoksul halkımız milli zulme karşı mücadele ederken bilmelidir ki, işçi sınıfının önderliğinde bir Demokratik Halk İktidarı altında birleşmedikçe, ne üzerindeki sınıf baskısı ve sömürüsü son bulacaktır, ne de milli zulüm ortadan kaldırılabilir. Milli sorunun tek çözüm yolu, çeşitli milliyetlerden Türkiye halkının yeni demokratik iktidarınıdır.

Bu nedenle, Türkiye'de yaşayan bütün milliyetlerden halkımız Demokratik Halk Devrimi mücadelesinde, Halk Savaşında yekvücut olmalıdır; ve partimiz önderliğinde olacaktır!

Emperyalist uşağı komprador patronların ve ağaların adamı Ecevit, 1 Mayıs'ta da işçi sınıfımızın en temel demokratik haklarından biri olan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlamalarına saldırdı. Komprador patron-ağa devleti öyle zor bir durumdadır ki, zaten bir türlü hazmedemedikleri işçi bayramı'na bu sene bütün güçleriyle ve en açık bir biçimde saldırdılar. Sıkıyönetim komutanlıkları ardi ardına bildiriler yayınlayarak kutlamaları yasakladığını, törenlere ateş açacağını, katliam düzenleyeceğini ilan etti. 30 Nisan gecesinde sıkıyönetim bölgelerinden diğer illere gidişi var gücüyle engelledi; arama-taramalarda sudan bahanelerle işçileri, emekçileri tutuklayıp götürdü, otobüsleri geri çevrildi. 1 Mayıs gününde binlerce kişiyi tutuklayıp içeri attı. Sokağa çıkma yasağı ilan edip İstanbul'u ölü şehire çevirdi. Bir de arkasından yayınladığı bildiriye, en adi bir pişkinlikle bütün bu baskı ve zulme "sorumsuz işçilerin, gençlerin" sebep olduğunu iddia etti. "Bu zalimlerin gözünde, en temel demokratik hakkını kullanmak isteyen işçiler ve diğer emekçiler "sorumsuz", "bölücü", "kışkırtıcı", "hain"dir. Onlara "saklık eden, ihbarcılık yapan ya da kuzu kuzu kellesini yağlı ipe uzatanlar "yurtsever"dir, "vatansever"dir.

Ama parababalarının, zalimlerin, vurguncuların, paşaların baskıları ve tedbirleri, işçi sınıfımızı ve halkımızı 1 Mayıs'ı kutlamaktan alıkoyamadı. Yüzbinlerce emekçi ülkenin bir çok yerinde yürüyüşlerde, mitinglerde, düşmanlarına karşı mücadelede sebat edeceğini haykırdı. TKP/ML üyeleri, sempatiizanları ve taraftarları bütün gücüyle

1 Mayıs gösterilerinde emekçilerin içinde; bu günün, birlik ve mücadele ruhunun yaşaması ve 1 Mayıs geleneğinin devamının mücadelesini verdiler. Partimiz ve onun önderliğindeki TİKKO, 1977'deki 1 Mayıs katliamını unutmadı; 1976 1 Mayıs'ından sonra MIT ve KONTR-GERILLA tarafından kaçırılıp hunharca katledilen yigit yoldaşımız MEHMET KOCAĞAĞ'ı unutmadı; komprador patron ağa devletinin Kahramanmaraş, Sivas, vb. katliamlarını unutmadı; TİKKO gerillaları Partimiz önderliğinde, bir çok azıllı faşisti cezalandırarak dökülen kanlarını hesabını sordu; aktif anti-faşist mücadelesiyle proleteryanın kızıl bayrağını yükseltilerde tuttu.

Bu 1 Mayıs'ta sendika ağaları da komprador patron ağa devletine yardımcı oldular. DISK yönetimiindeki satılmış ağalar işçinin gözünde bütün itibarlarını yitirdiklerinden ve de koltuklarını sosyal-faşist T'K'P'li, TİP'li sendika ağalarına kaptıracaklarından korktukları için, kahraman kesilmeye kalkıştılar. İşçi sınıfının bayramını savunuyor gözükerek işçilerden puan toplamaya kalkıştılar. İşçi sınıfını kendi koltuk kavgalarına alet etmeye niyetlendiler. Ama sıkıyönetimden "höst" lafını işitince yağları kesildi. Selameti, direnmek yerine Selimiye askeri cezaevine sığınmakta buldular. Sosyal-faşist sendika ağalarına gelince: Onlar DISK yönetimini alaşağı edebilecek içi sıkıyönetime methiyeler düzdüler; Türk ordusuna karşı gelmeyeceklerini, hükümetin yanında olduklarını, bu nedenle de 1 Mayıs'ı İzmir'de düzenleyeceklerini bildirdilerle ilan ettiler. Ecevit ve sıkıyönetim komutanları da 1 Mayıs'dan sonra bu sendika ağalarının "yurtsever işçi liderleri" ilan etti ve ödüllendirdi. İşte sendika ağalarının entrikaları ve çirkef yüzü!

İşçi sınıfımız, sırtından sarı, faşist ve sosyal-faşist sendika ağalarını atmaktan sonra, ne ekonomik ve demokratik haklarını alabilir ne de siyasi iktidar için mücadele edebilir. İşçi sınıfımız muhakkak ki, bu satılmış köpekleri, bütün efendileriyle birlikte devrim selinin önüne katıp, bütün mevzilerden söküp atacaktır.

Şimdi önümüzde Toplu Sözleşme dönemi geliyor. Bu dönemde kompradorlar ve ağalar yine 12 Mart'ta olduğu gibi işçilere süngü altında Toplu Sözleşme imzalatmanın hayalini kuruyorlar. Grevleri kurşun ve tanklarla ezmei düşünüyorlar.

Önümüzde köylüler, gençler, memurlar, kısacası tüm emekçiler, topraksızlığa, ağa baskısına, hayat pa halliğine, işsizliğe, açlığa ve sefalete karşı müca delelerini daha da yükseltecekler. Türk hakim sınıfı ordu süngüsüyle, jandarma dipçisiyle bu mücade leyi ezmei, bastırmaı umuyor.

Önümüzde yoksul halkımız eliinden alınan basınyayın, toplanma, dernek ve sendika kurma vb. haklarını geri almak için yürüttüğü fedakar mücadelesini daha da şiddetlendirecek. Bütün kanemciler, engerek yılanları, bu mücadeleyi işkencehanelerle, darağaçlarıyla, zindanlarla durdurabileceklerini umuyorlar.

Önümüzde Türkiye'de ezilen millet ve milliyetler, milli zulme karşı daha da kararlılıkla ve cansiperane direnecekler. Hakim sınıflar, komandolarıyla, soykırımlarıyla, mahkemeleriyle bunu bastırabileceklerini sanıyorlar.

Önümüzde bütün bu mücadeleler, şimdikinden daha hızla, şiddetli çatışmalara, toprak işgallerine, silahlı fabrika işgallerine, bütün bir köyün silahlanıp dağa çıkmasına dönüşecek. Önümüzde, Partimiz önderliğinde yürütülen silahlı mücadeleler süreklilik kazanıp gerilla savaşına dönüşecek.

Hakim sınıflar bütün bunlar karşısında daha da korkup, ağzından salyalar saçan kuduz köpekler gibi saldırıyorlar ve saldıracaklar.

"Türkiye de sınıf çelişmelerinin zorunlu gelişmesi bu yöndedir !

Bunun karşısında komprador patronlar, toprak ağaları ve onların eli kanları köpekleri, sıkıyönetimi bile yeterli görmemektedirler. Onlar, "olağanüstü hal" ilan edilmesini istemektedirler. 26 Nisan'da sıkıyönetim uzatılmadan önce eli kanlı köpek Ali Elverdi, Hürriyet gazetesine şu demeci verdi: Ali Elverdi dedi ki, "Sıkıyönetim yetmez, olağanüstü hal ilan etmek gerekir. Eğer 12 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilmiş olsaydı, ben 16 kişiye ilk önce idam eder, ondan sonra dosyalarını mahkemeye gönderirdim." Ali Elverdi adındaki bu zalim 12 Mart sıkıyönetim generali ve bugünkü Bursa AP Milletvekilinin dediklerini şimdi Ecevit hükümeti kanun haline getirmeye hazırlanıyor. 9 Mayıs tarih-

li Milliyet gazetesi şu haberi verdi:

"Anayasanın 123. maddesinde sözü edilen 'olağanüstü haller', İçişleri Bakanlığınca tanımlanmış ve bir 'olağanüstü haller yasası tasarısı' hazırlanarak tüm bakanlıkların görüşüne sunulmuştur."

Bu yasa tasarısına göre, "doğal afetler, yangınlar, bulaşıcı hastalık salgınları, savaş durumu veya tehlike, ayaklanmalar, ağır ekonomik bunalımlar ve grev, lokavt, boykot ve benzeri toplumsal olaylar" oldu mu, "olağanüstü hal" ilan edilecek!

"Olağanüstü hal" i, Bakanlar Kurulu veya tek bir Bakan ilan edebilecek, daha sonra TBMM denen ahırdan onay alacak!

"Olağanüstü hal", bir şehirde, bir bölgede veya tüm ülkede ilan edilebilecek!

"Olağanüstü hal" ilan edilen yerde, kişilerin malına, parasına, taşıt araçlarına sorgusuz sualsiz el konulabilecek, daha önemlisi, kişiler istenilen işte ve yerde "asgari ücret" üzerinden zorla çalıştırılabilecek. Her türlü emirlere kesinlikle uyulacak!

"Olağanüstü hal" i; Vali, ordu komutanı, maliye, emniyet ve ilgili şube başkanları ile belediye yetkilisinden oluşan bir "komisyon" yönetecek!

Yukarıda özetlediğimiz bu tasarının ne anlam geldiğini daha açalım :

Birincisi : Olağanüstü hali gerektiren, afet, yangın, salgın hastalık gibi şeyler zaten yasalarda vardır. "savaş durumu tehlikesi" ve "ayaklanma" hakkında da faşist "anayasa"nın maddeleri ve "ceza kanunları" yığınlarıdır. Bunlar, "olağanüstü hal yasası"nın esas amacı değildir. O halde, "ağır ekonomik bunalımlar ve grev, lokavt, boykot ve benzeri toplumsal olaylar" gerekçeleri, bu yeni tasarının esasını oluşturmaktadır.

Yani hükümet, "ağır bir ekonomik bunalım" karşısında, halkımızın eliinde ne var ne yoksa alabilecek; yoksul halkımızı köle olarak istediği işte çalıştıracaktır. Bu, Nazi faşizminden de daha saldırgan ve aşşğılık bir girişimdir. İşçi sınıfımız ve halkımız buna asla müsaade etmeyecektir. Emperyalistler, ve onların usakları komprador burjuvazi ve toprak ağaları, bütün hazır iyiciler ve aşşğı kanlı kurtlar, içine düştükleri ekonomik bunalımdan sıyrılmak için biz emekçileri tam köle haline getirmeye, varımızı yoğumuzu elimizden almaya niyetleniyorlar!

Bu sömürücüler ve zalimler tayfası, önünde denilen ırkçısıfaşistin II. dünya savaşı döneminde Türkiye'nin mazlum işçilerini, köylülerini, tüm emekçilerini karneye bağlamasını, köle gibi çalıştırmalarını, yeniden, hem de daha azgınca uygulamak istiyorlar!

Bu tasarı kanunlaştığı anda derhal uygulamaya konulacaktır. Çünkü bugün Türk hakim sınıfları ağır bir bunalıma girmişlerdir; onların efendi babaları emperyalistlerin bir buhran içinde kıvrınmaktadır!

İkincisi : Hakim sınıflar, kanımız ve canımız pahasına kazandığımız grev, boykot vb. tüm yasal imkanlarımızı bu yasayla yoketmeyi tasarlıyorlar. Bir fabrikada işçiler grev yapacak, bir Bakan çıkıp "bu olağanüstü hal" dir diyecek. Ve ordunun ve polisin zulmü altında işçiler, "asgari ücretle" çalıştırılacak! Çalışmayan sorgusuz sualsiz hapsedilecek! "kardeşler, bu nedir?" demeye kalkışan işçi, solugu işkencede, darağaçında alacak! Aynı şey, boykot, miting, yürüyüş gibi geçerli olacak. Direnmeye kalkınlar toplama kamplarında köle emegine koşulacak! Toprak işgal eden yoksul köylüler, ağa topraklarında köle olarak çalıştırılacak. Kimse de bu nedir? diyemeyecek!

Bir de en adi ikiyüzlülikle bu gerekçeye "lokavt"ı da dahil etmişler! Bununla, icabında patrona karşı da olacaklarını süsünü vermeye çalışıyorlar. Patron işçiyi hakkını vermeyecek, zulmedecek. İşçi direnişe gitti mi, al sana lokavt! Lokavt edildi mi, "olağanüstü hal komisyonu" fabrikaya sözde el koyacak, parasını çok daha fazladan komprador patrona ödeyecek, işçiyi de zorla asgari ücretten, el koyduğu fabrikada çalıştıracak! Patron da aldığı parayla yeni bir iş açacak, bu arada milyonları vurmuş olacak! Zaten daha bugünden patron greve karşı lokavt ilan edip işini tasfiye etmiyor mu? Sonra da yeni işyeri açmıyor mu? "olağanüstü hal" durumunda bir de bunun için milyonlarca para alacak!

Bu tasarı kanunlaştığı anda, işçilerimizi, gençlerimizi, köylülerimizi neyin beklediği apaçıktır.

Üçüncüsü : Yine kanun tasarısının gerekçelerinin-

den biri olan "milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren yaygın yaygın şiddet hareketleri" gerekçesi bugünden vardır ve kürt milletini hedef almaktadır.Tasarı kanunlaştığında, kürt milletinin yaşadığı yerler"olaganüstü hal bölgesi" ilan edilecek;Kürt milleyitenden yoksul köylüler,gençler,işçiler,aydınlar,köle emeğine mahkum edilecek,Kürt burjuva ve küçük burjuvalarının malına mülküne (tıpkı 1927'lerde,1938'lerde olduğu gibi)el koyulacak!

Bu tasarı Kürt milletinin kökünü kazımayı da amaçlamaktadır!

Dördüncüsü : Bu kanun,sıkıyönetimin eksik,gediklerini kapatacaktır.Çünkü sıkıyönetim iki aylıktır, bunun süresi ise belirsizdir.Çünkü sıkıyönetim ancak "meclis" denilen ahırda karar altına alınabiliyor,bu ise bir bakanın emrine bağlıdır.Sıkıyönetimde göstermelik de olsa mahkemeye çıkartmak durumu vardır,bunda ise doğrudan (Ali Elverdi köpeğinin dediği gibi)"idam edebilecek" veya toplama kamplarına sürebilecektir.Sıkıyönetimde grevleri yasaklama hakkı vardır,bunda ise istediğini istediği gibi çalıştırma hakkı bulunmaktadır.

Bu tasarı,40 kúsur milyonluk hakkımızı,istibdadın en koyu karanlığına atmaya ve bunu sürekli kılmayı amaçlamaktadır!

Beşincisi: Bu kanunu,meşhur "halkçı" Ecevit hükümeti getirmektedir:Ecevit'e ve CHP'ye hala "reformcu","anti-faşist" diyen küçük-burjuvalar,eger dillerini yutmazlarsa,bu durumu açıklamaya kalkışsınlar! Bu sorumsuz ve teslimiyetçi kişiler,artık külahlarını önlerine koyup,bugüne kadar aldattıkları devrimciler ve yoksul halkımıza özeleştiri yapmalı;Ecevit'in ve CHP'nin gerçek niteliğini gizlemekten vazgeçmelidirler!

İşçiler,Köylüler,Tüm Emekçiler...

Urtsever demokratlar ve Devrimciler!

Bu tasarı emperyalistlerin,komprador patronların ve ağaların halkımızın mücadelesi karşısında ne kadar büyük bir acz içine düştüklerini ortaya koymaktadır.Onlar sıkıyönetimlerle,bu tür kanunlarla,bu badireyi de atlatacaklarını umuyorlar. Ama faşizme karşı yarım asırdan fazla kahramanca mücadele etmekte olan mazlum halkımız,bu tasarıya karşı da mücadele edecektir.

Bizler 15-16 Haziran'da orduları önümüze katıp kovaladık!Bizler Devlet Güvenlik Mahkemeleri tasarılarına suya düşürdük!Bizler niceağa topraklarını işgal edip,ağa adamlarını ve jandarmaları kurşunla toprağımızdan söküp attık! Bizler nice Profilo direnişleri,Umraniye direnişleri yarattık! Bizler nice 12 Mart işkencecisini,yargıcını,zalim toprak ağasını,muhbirini,faşist komandosunu cezalandırdık;komprador patronların ve toprak ağalarının yüreğine korku saldık!

Kardeşler,işçi sınıfı başta olmak üzere tüm halk,militan geleneğimizi sürdürerek bu tasarıya karşı çıkmalıyız!Bunun için elimizdeki bütün imkanları kullanmalıyız.Bu yeni tasarıyı teşhir ederek,faşizmin yeni bir saldırısı olduğunun propagandasını yaparak çevremizde kamuoyu oluşturmalıyız.Demokrat yazarlar,ayakta kalabilen demokrat meslek kuruluşları,dernekler vb. bu tasarıyı teşhir etmeli,karşı koymalıdır.

Kardeşler,Başta Batı Almanya olmak üzere,batı Avrupa'daki emperyalistlerin uşağı olan komprador patronların ve ağaların sözcüsü Ecevit CHP'sinin ne mal olduğunu artık iyice bellemeli,en ufak bir tereddüt beslememeliyiz!

Biz,CHP'nin halktan yana olduğu yalanını yaymaya çalışsan,Rus sosyal-emperyalizminin uşakları T'K'P,TİP gibi sosyal faşistlerin ve "üç dünya"cı Aydınlık-TİKP karşı-devrimcilerinin yüzüne tükürmeliyiz!

Kardeşler! Artık umudumuzu komprador patron-ağapartilerinden kesmeli,komprador patronların ve ağaların parlamentosundan,seçimlerinden,sözde"demokrasi" ve "hukuk devleti"nden hiç bir umut beslememeliyiz!

Bizim kendi güçlü kollarımız,tetik çeken parmaklarımız,bitmez tükenmez fedakarlığımız,yaratıcılığımız ve enerjimiz var!Biz ezilen ve sömürülen bir halk olarak ancak önce kendimize,sonra dünya işçi sınıfına ve ezilen halklarına güvenmeliyiz!

Biz komprador patron ve ağaların "demokrasi"sini de,"Meclis"isini de,sıkıyönetimini de,"olaganüstü hal yasa"larını da,ordularını da,devletini de... onların kafasında parçalamalıyız!

Biz toprak ağalarının topraklarını işgal etmeli, topraksız ve aztopraklılara dağıtmalı,ağallığı,şıhlığı,mollalığı yoketmeliyiz!

Biz kompradorların ve efendileri emperyalistlerin fabrikalarına,mallarına,paralarına el koymalı,emperyalistlere tüm borçları iptal etmeli,kendi zenginliklerimize ve ürünlerimize kendimiz sahip olmalıyız!

Biz komprador patron-ağa devletini yerle bir etmeli;onun yerine,kompradorlara,ağalara,onların paşalarına,sendika ağalarına ve tüm paralı uşaklarına diktatörlük;biz işçilere,köylülere,memurlara gençlere,esnaf ve zanaatkarlara,ve eğer devrime katılırlarsa orta burjuvalara,en geniş demokrasi olan Demokratik Halk İktidarını yani kendi öz devletimizi- kurmalıyız!

Biz bu amaçla birleşmeli,örgütlenmeli,silahlanmalıyız!

Biz bu amaçla tek kurtuluş aracımız olan silahlı mücadeleye sarılmalı,Partimiz TKP/ML önderliğinde Halk Savaşına girişmeliyiz!

- KAHROLSUN EMPERYALİZM-SOSYAL EMPERYALİZM VE HER TÜRLÜ GERİCİLİK!
- KAHROLSUN KOMPRADOR PATRON-AĞA DEVLETİ!
- KAHROLSUN SIKIYÖNETİM!
- KAHROLSUN MİLLİ ZULÜM!
- SIKIYÖNETİMLER VE OLAGANÜSTÜ HAL YASA TASARILARI HALKIMIZIN HALK DEMOKRASİSİ VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ DURDURAMAZ!
- YAŞASIN ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERDEN HALKIMIZIN DEVRİMCI BİRLİĞİ!
- YAŞASIN DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ MÜCADELEMİZ!
- YAŞASIN HALK SAVAŞI!
- YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML VE ONUN ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO VE TMLGB !

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
MARKSİST-LENİNİST
MERKEZ KOMİTESİ
10 MAYIS 1979